

2. Van de redactie
3. Van de voorzitter
4. Van het hoofdbestuur
6. Even voorstellen
8. Advertentie
9. Onvoorwaardelijke trouw
11. Oktoberfest
12. Tips Playbackshow
14. Vergeten voetballer
15. Een-Tweetje
18. Vlaggetjesdag
23. Sjakie in Azië



JAARGANG 56, NUMMER 2

seizoen 2006-2007 - oktober

REDACTIE

Patrick Schreurs	tel: 621946
Robbert Flim	tel: 625241
Jeroen Fransen	tel: 610639
Henk Vos	tel: 614020
Bart Bouwman	tel: 616280
Frank Eissens	tel:

ONS E-MAIL ADRES IS
clubblad@vvd.es.nl

ADRESGEGEVENS

Voetbalvereniging D.E.S.
Sportpark Gagelman Noord
Duivecatelaan 10, Nijverdal
tel. clubhuis: 0548 - 612321
Postbus 133, 7440 AC Nijverdal
internet: <http://www.vvd.es.nl>
e-mail: info@vvd.es.nl

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2005-2006

Senioren, actief:	€ 10,50
Senioren, rustend:	€ 4,50
Jeugd, 15-18 jaar:	€ 5,75
Jeugd, 12-14 jaar:	€ 4,50
Jeugd, tot 12 jaar:	€ 3,25
Mini's :	€ 0,00
G-Voetbal:	€ 5,00

VAN DE REDACTIE

Het seizoen is al een paar wedstrijden onderweg. Voor het ene team misschien iets succesvoller begonnen dan voor een ander team. Het eerste elftal draait wat dat betreft fantastisch mee in de 2^e klasse. Laten we hopen dat ze deze goede reeks kunnen doorzetten. Zodat de doelstelling, wat toch handhaving is, bereikt wordt.

In dit clubblad kunt u het volgende vinden. Een verslag van de supportersvereniging over het Oktoberfest. Onze nieuwe secretaris stelt zichzelf aan de leden voor. Er is een stukje gewijd aan enorme trouwe supporters van een elftal binnen D.E.S., en er is een eentje-tweetje met Jan en Rien Baan. Verder staat de derby weer voor de deur, vanzelfsprekend hebben we hier aandacht aan besteed. De assistent scheidsrechters van beide elftallen hebben meegewerkt aan een interview. Ook heeft onze wereldreiziger Martin Bronsvoot weer genoeg meegemaakt in het verre oosten. Deze blijven we dan ook op de voet volgen in het clubblad.

Ik wil u namens de redactie dan ook veel plezier wensen bij het lezen van dit clubblad.

Namens de redactie,
PS



WIE IS VERANTWOORDELIJK.

Nu wij met de nieuw- en verbouw bijna zijn aangekomen bij de derde helft is het wenselijk om even enkele punten op een rijtje te zetten.

Iedereen van ons en de bezoekers zeggen allemaal dat het prachtig is geworden. Maar om op het woord iedereen terug te komen moeten wij het dat anders gaan formuleren.

Wat er nu staat is niet van IEDEREEN, doordat te gaan zeggen schuiven wij de verantwoordelijkheid van het gebruik af.

Juist die verantwoordelijkheid moeten wij als DES leden op ons nemen. Wat er nu staat en eventueel nog gaat komen, is van jou, van mij, van ons allen. De investering in het geheel, dat kan iedereen zien, zijn voor een voetbalvereniging hoog, maar het was wel noodzakelijk.

MAAR HOE NU VERDER.

Bij dezen wil ik de volgende oproep namens het bestuur doen en eigenlijk een afspraak maken.

Laat iedere bezoeker en of gebruiker van onze accommodatie en materiaal met de spullen omgaan of het persoonlijke eigendommen zijn. Als ik zie hoe laconiek men met de door de vereniging beschikbaar materiaal wordt omgegaan, (of het allemaal niets kost), dat schieten soms de tranen in de ogen.

Ik kan mij niet voorstellen dat men PRIVÉ ook zo met de eigendommen omgaat. Men vraagt bv. haast met een lachend gezicht, zijn er nog trainingsballen, want ik ben er een paar kwijt.

Het bestuur vraagt daarom aan jullie allemaal, ga met alles om of het jou eigendom is. Jullie hoeven niet voor politie te gaan spelen, maar zie je iemand die niet omgaat met jou (onze) spullen zoals het behoort, maak hem of haar dan op attent.

Door Eendracht Sterk, is het mogelijk om alles netjes te houden.

Wim de Vries.

VAN HET HOOFDBESTUUR

Voortvarende start DES 1 in de 2^e Klasse:

Het mag gezegd worden dat na een aarzelend begin de "swung" er bij het eerste aardig in zit.

Op moment van schrijven de 3^e plek met 12 punten uit 6 wedstrijden. Wie had dit gedacht. Het belangrijkste doel dit jaar is handhaving in 2^e klasse. De nu behaalde punten zitten in ieder geval in de knip. Wie weet welk moois dit seizoen nog gaat brengen. Geniet van het moment, morgen kan het alles anders zijn.

Privatisering:

Begin oktober zijn de besturen van DES en Nijverdal met elkaar in overleg geweest om de verbouwing van de kleedruimtes af te trappen. Beide besturen hebben vastgesteld welke punten er in ieder geval in het gehele proces moet worden meegenomen

Tevens is vastgelegd wie er van beide clubs zitting zullen nemen in de opgerichte stichting. Voor DES zullen dit Jan Freië, Gerrit Hopster en Adriaan Harmsen zijn. Binnenkort zullen de heren bij elkaar komen om een start te maken met een plan van aanpak. Op voorhand willen we deze heren alvast bedanken voor hun deelname in de stichting want het zal een hele klus worden die de komende 2 jaar geklaard moet worden.

Als bestuur willen toch nogmaals benadrukken dat er in tijdens deze verbouwing ook veel van de leden verwacht wordt. We zijn ons bewust van het feit dat er net een grote verbouwing is geweest waar menig een veel tijd heeft geïnvesteerd, maar ook de kleedruimtes moeten nu aangepakt worden. Zeg niet op voorhand nee als er een beroep op je wordt gedaan.

Spelerspassen:

De KNVB heeft de termijn waarop zonder pas niet gespeeld mag worden uitgesteld naar 1 januari 2007. Het blijkt dat door logistieke problemen een groot aantal spelers niet van passen kan worden voorzien. Dit betekend dat tot de eerder genoemde deadline zonder pas gespeeld mag worden onder voorwaarde dat deze wel is aangevraagd!! DES heeft, door de inspanning van enkele mensen, nagenoeg het geheel binnen de gestelde eerste termijn bewerkstelligt. Heren bedankt.

Aanmelding nieuwe leden:

Het komt nog wel eens voor dat de aanmelding van nieuwe leden niet op de juiste wijze gebeurt, met alle gevolgen van dien. In principe kan elk DES lid een nieuw lid aanbrengen. Om alles waterdicht te houden is het noodzaak dat een ieder dit op eenduidige wijze doet.

Alle gegevens van het nieuwe lid moeten bij de ledenadministratie (Jan Slooijer) worden afgegeven. Deze zorgt dan voor de rest.

DES site

Waarschijnlijk is het opgevallen dat de website van DES een metamorfose heeft ondergaan.

Het is even wennen maar het mag gezegd worden dat het er zeer goed uitziet. De complimenten aan de maker(s).

Ledenmutaties:

Ingeschreven:

Teun Jonkman	W. de Clercqstraat 14	7443 XH Nijverdal	pupil
Tom Kleywegt	Rijnstraat 44	7442 ER Nijverdal	senior
Bram Boertien.	1 ^e Blokweg 16	7681 GM Vroomshoop	G
Ernst-Jan Kroeskamp	Nic. Beetsstraat 4	7442 TL Nijverdal	G
Michel Jaölat	De Ruyterstraat 39	7461 GH Rijssen	senior
Teun Elbertsen	Bergleidingweg 86	7441 AP Nijverdal	pupil

Uitgeschreven:

E.Rotins	Constantijnstraat 3	7442 MC Nijverdal	junior
Jordy Roelofs	Jan Luykenstraat 15	7442 WJ Nijverdal	junior
Dennis Harink	Hondsdrif 2	7443 JP Nijverdal	senior
Mark van de Burg	Vondelstraat 74	7442 WR Nijverdal	senior

Verhuisd:

M.H. Ronner van Rijssensestraat 64 naar Lavendel 19; 7443 EK Nijverdal

J.R. Scholten van Larixstraat 8 naar Kruidenlaan 70; 7443 GN Nijverdal

S. van Gelder van Mensinkweg 75 naar Rijssensestraat 175A; 7441 AC Nijverdal

J. Hogenkamp van Holterweg 116 naar Parkweg 6; 7441 HM Nijverdal (per 1-11-06)

Tot slot:

Als iedereen verdraagzaam is, hoeft er in feite ook niets meer verdragen te worden. (W.F. Hermans)

*Namens het bestuur
Geert van de Merwe*

EVEN VOORSTELLEN

De nieuwe secretaris

Het mag inmiddels bekend zijn dat ik de nieuwe secretaris van DES ben. Ik wil mij hierbij voorstellen aan iedereen die mij nog niet (zo goed) kent.

Ik ben Geert van de Merwe van 25 februari 1967 (het jaar van "Sergeant Pepper")
Getrouwd met Karin en heb 2 dochters, Liset (8) en Marije (6).



Ik werk (*als ik niet met DES bezig ben*) met veel lol bij Thales (*voormalige Hollandse Signaal Apparaten*) in Hengelo als operationeel inkoper van plaatwerk, mechanisch bewerkte onderdelen en gietstukken.

Mijn grote hobby is muziek. Helaas speel ik geen instrument, maar mag graag luisteren en dit is goed te combineren met mijn andere hobby, lezen.

Ik ben sinds mijn 7^e lid van DES en ik heb tot ongeveer mijn 30^e gevoetbald op het niveau van het 5^e. Ik ben als voetballer nooit een hoogvlieger geweest (*ik ken mijn beperkingen!*). Omdat ik toch graag iets voor de club wilde betekenen nadat ik stopte en er op dat moment een tekort aan scheidrechters was, heb ik de fluit opgepakt en sindsdien probeer ik zaterdags de wedstrijden van hoofdzakelijk lagere senioren tot een goed einde te brengen. Ik beleef hier veel plezier aan. 9 van de 10 wedstrijden zijn erg leuk om te doen; die ene zal mijn plezier niet bederven.

Hoe wordt je secretaris? (*voor toekomstige liefhebbers*)

Simpel. Je wordt gewoon gevraagd voor een bestuursfunctie. Ik heb toen gezegd dat ik hier voor in was als er maar een "echte" functie aan vastzat. Toevallig had Jan Freië te kennen gegeven een stap terug te willen doen als secretaris en van het één kwam dus het ander.

"Kost je ontzettend veel tijd!" was en is een door mij veel gehoorde kreet en dat zal ik niet ontkennen.

Het afgelopen seizoen (*mijn eerste als bestuurslid*) was erg hectisch. De privatisering moest afgerond worden, het vervolg op de samenwerking met Nijverdal verliep niet vlekkeloos, de verbouwing van het clubhuis moest gestart worden en niet te vergeten het kampioenschap van het 1^e. Ik ben wat dat betreft met m'n neus in de boter gevallen. Het is mij inmiddels duidelijk dat er ontzettend veel werk verzet wordt achter de schermen. Er komt heel veel bij kijken om een voetbalclub draaiende te houden. Als "gewoon" lid had ik hier geen enkele notie van.

Het belangrijkste is, denk ik, dat ik hier niet op ben afgeknapt. Ik hoop dat iedereen dit onthoud, mocht je een keer gevraagd worden om iets doen voor DES. Het is ontzettend leuk iets te kunnen betekenen voor je club.

Voetbaltechnische zaken hebben niet mijn grootste belangstelling maar om organisatorisch bezig te zijn wel.

Ik ben van mening dat als je de organisatie goed neerzet en de juiste taken bij de juiste personen weet neer te leggen en mensen weet enthousiast te maken, het voor iedereen binnen de vereniging goed te doen is. Op organisatorisch vlak valt er nog wel enig vooruitgang te boeken en ik zal me hier voor inzetten.

Verder wil ik graag een aanspreekpunt kunnen zijn voor iedereen binnen en buiten de vereniging met goede ideeën, suggesties, klachten etc. Ik ben een gewone jongen die het beste met zijn club voorheeft, net als alle andere leden.

Als ik zie wat er afgelopen zomer bereikt is (*met inzet van velen*) betreffende het clubhuis dan kan ik alleen maar concluderen dat DES leeft!!

Ook de groei in het ledental geeft aan dat DES bestaansrecht heeft (*ook al denken anderen buiten Des daar anders over*). We naderen op dit moment de 550 leden!

Ook de ontplooiing van nieuwe activiteiten ondersteunen dit. We hebben inmiddels (*samen met Nijverdal*) een echt damesteam. Het G-voetbal en de mini's zijn een groot succes.

Ik hoop tot in lengte van dagen onderdeel van DES uit te maken.

*Met vriendelijke groet,
Geert van de Merwe*

ADVERTENTIE



Gespot langs de Europese velden

Plaats: Lillestrom

Vraagprijs : N.O.T.K.

Beschrijving: Een in nieuwstaat verkerend, met prachtig uitzicht gesitueerd appartement. Gunstig gelegen nabij het bruisende centrum van Lillestrom op kleine afstand van het centrum van Oslo. Op diverse punten aangepast voor de ultieme voetballiefhebber. Het appartement is onderdeel van het Åråsen Stadion van Lillestrøm SK.

Indeling: grote hal, entree, verhoogd toilet met fontein, woonkamer met vrij uitzicht over "het voetbalveld" en deur naar overdekt terras, open keuken v.z.v. luxe, rolstoelvriendelijke inrichting met keramische kookplaat, koelkast, afzuigkap en cesarstone aanrechtblad, royale bijkeuken/berging, 2 slaapkamers waarvan 1 met aangrenzende luxe badkamer met whirlpool, douche, 2e toilet en wastafelmeubel.

Extra's:

Vrije toegang tot elke thuiswedstrijd gespeeld in dit stadion. Tijdens wedstrijden directe interactie met supporters bezoekende club. Perfect zicht op langslopende Noorse blondines.

Voor meer informatie www.makerlaarsinlillestrom.nl

Niet geschikt voor voetballiefhebbers met vrouwen die niet van voetbal houden

ONVOORWAARDELIJKE TROUW

Oftewel het trotseren van weer en wind voor jouw favoriete team.

U kent ze wel, fanatieke voetballiefhebbers die hun team overal volgen. Vliegtickets, busreizen of gewoon met de auto. Niets is te gek voor deze supporters. In het profvoetbal is het heel normaal, maar in het amateurvoetbal zien we deze supporters niet al te vaak. Bij DES4 zijn deze supporters wel aanwezig.

Het is zaterdag 30 september en DES 4 speelt vandaag een uitwedstrijd bij de Eversberg. In het huis van de familie Brinks zijn de voorbereidingen in volle gang. De tas met schone kleding wordt gepakt, de veters gestrikt en men gaat op weg naar, wat later zou blijken, een wedstrijd met een goed resultaat.

De familie is vertrokken, ditmaal op eigen gelegenheid, want na langdurig overleg is besloten om de uitsupporters op eigen vervoer te laten gaan. De voetballende zoon in de familie heeft besloten om het sportpark lopend tegemoet te gaan, hetgeen hij bij aankomst als een lange weg beschouwde. De wedstrijd begint en de familie heeft plaatsgenomen op de bank, behalve de zoon, want die staat gewoon op de flank. De wedstrijd eindigt in een 2-5 overwinning voor de gladiolen van DES 4. De voetbalkleding gaat uit en in de tas. Deze tas wordt vervolgens meegenomen en gewassen door, in alle waarschijnlijkheid, mevrouw Brinks. Voor de voetballers is het na het eindsignaal afgelopen, maar voor deze trouwe supporters niet.

Dit is echter maar een dag uit het leven van de familie. Dit is het liedje voor elke zaterdag, jaar in jaar uit. Inzet die stilzwijgend wordt beloond door de voetballers die elke week de bal laten rollen. Het zijn deze toeschouwers die in alle rust achter de voetbalkaravaan aangaan en ze steunen door dik en dun zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.

Een pluim voor deze fantastische toeschouwers!

BB



Auto en Motorrijnschool TWENTE

Voor het behalen van je rijbewijs bel je met:

Auto:	Ruben Minkjan	06 – 10549242
Motor:	Raymond Eeftink	06 – 30380453
Bromfiets:	Gerrit Eeftink	06 – 24193912

Kijk ook op onze website:

www.autoenmotorrijnschooltwente.nl

Handelsweg 24a
7461 JK Rijssen
Tel. 0548 – 543422

Tevens verzorgen wij ook theorie lessen.
Onze motor-instructeurs zijn K.N.M.V. gecertificeerd.

Dag voetbalvrienden,

30 september was het dan zover, het eerste bier und weinfest georganiseerd door ons om het nieuwe seizoen in te luiden. Wat je al niet moet doen om zoiets überhaupt al van de grond te krijgen.

Mensen achter het (*mooie*) schap, bier, wijn, eten, inrichting en muziek. En vooral dit laatste was het probleem. Om muzikanten te vinden die dit vrijwillig (*en dan bedoel ik niet gratis*) ten gehore willen brengen, ben je al een tijd zoek. En als je wat gevonden hebt en het blijkt dat net op deze avond ze een Harmonie hebben, ben je al helemaal uitgekakt. Je weet immers ook niet wat de animo is en om dan maar honderden euro`s uit te gaan geven voor een wat bekender artiest is dan ook wat gewaagd.

Toch was de avond, voor de 70 mensen die het toch op konden brengen wel te komen, wel degelijk gezellig. Wij waren verkleed als Peter en de dames als Heidi, de muziek kwam uit de donkerste achterkamers van de muziekzaken de broodjes bratwurst waren overheerlijk, het bier van perfecte temperatuur, de taxi`s voor de meeste mensen op tijd, maar de wijn wilde niet lukken. Het was goed vertoeven aan de bar en aan de tafels werd er lustig gezeurd en gelachen. En we hebben toch maar de primeur van het eerste feestje in de verbouwde kantine.

Natuurlijk is zo`n eerste keer een probeersel en natuurlijk kan je zeggen dat de vonken er niet afsprongen en natuurlijk is live muziek of entertaining beter.

Maar ja zoals gezegd proberen we wat van de grond te krijgen om het seizoen te openen met een feestavond.

Terecht dat mensen direct aan een zuip feest denken, maar dat is niet alleen het geval. Er wordt normaal prima muziek gemaakt en er wordt vrolijk gedanst en er kan van verschillende wijnen/bieren worden geproefd. Dus dachten wij wel een heel brede doelgroep te hebben... Helaas de onverschrokken heren/dames die ons nooit verlaten en in de steek laten waren er, maar daar bleef het (*voor het achterliggende idee helaas*) dan ook bij. Waarvoor weer onze dank dat jullie er waren.

Moet het volgend jaar dan niet doorgaan?

Ik denk (*persoonlijk*) van wel. Alleen moeten we dan grootser uitpakken, het eerder bekend maken en live muziek regelen. En (*tip van Harry`s vrouw, ik vergeet altijd namen van dames*) het ook

bekend maken dat de ouders van bijvoorbeeld pupillen en junioren ook uitgenodigd zijn (*dat was altijd al zo, maar niet duidelijk bekend gemaakt en dat is dus niet goed*).

Dus ipv een low budget party (*zoals eigenlijk al onze feesten, omdat het geld gebruikt moet worden voor onze voetbalvereniging*) moeten we maar eens in de buidel tasten en er een spetterend openingsfeest van maken.

Lijkt jullie dit nu helemaal niets, schiet dan en van de bestuursleden aan van de sup. vereniging en overtuig hem/haar, of praat het hem/haar uit het hoofd.

Maar dat het eerste bier und weinfest tot in de late uurtjes doorging is eigenlijk en publiek geheim, en een indicatie dat het al met al geslaagd genoemd kan worden.

*Namens de supportersvereniging,
Gerben Braker*

TIP'S PLAYBACKSHOW

Het seizoen is nog niet halverwege onderweg of er wordt al weer gepraat, vergaderd en gebrainstormd. En dan niet over de effectiefste manier om een broodje frikadel te bestellen...en te krijgen, maar over de Playbackshow!

Deze keer staat de playbackshow gepland op zaterdag 3 februari '07, met op de vrijdag een mini-playbackshow voor de jeugd! Ieder jaar wordt er fanatieker aan de playbackact gesleuteld om een prijs in de wacht te slepen. Er gaan zelfs geruchten rond dat één team haar act al klaar heeft. Het is natuurlijk de vraag of dit zal resulteren in een winnaars-act, want zoals een oude voetbalwet ons leert: je kunt zo fanatiek aan de wedstrijd beginnen, maar als de kwaliteit ontbreekt kom je tekort en grijp je naast de prijzen.

Gelukkig hebben we een gerenommeerd persoon in de vereniging die alles weet hoe je de playbackshow kunt winnen: Jorie Harmsen. Jorie Harmsen heeft vorig jaar met zijn team DES 5 (*nu DES 4*), de playbackshow gewonnen met Reis door Europa. Jorie speelde toen Serge Gainsbourg met het nummer *je 't aime* en weet dus als geen ander hoe je moet playbacken.

Hij helpt graag de andere teams een handje, zodat hij (*en DES 4*) wat

meer concurrentie mag verwachten. Jorie, die ooit begonnen is met 'the Gaybar', geeft een aantal do's en don'ts

Do's

- EISEN dat er zoveel mogelijk mensen uit je team meedoen*
- Kies een thema, baken deze af, en werk het uit*
- Eerst een keer met het hele team brainstormen over ideeën, vervolgens met twee of drie personen bepalen hoe je het verder aanpakt. Hierop kan de groep op zijn beurt weer aanbevelingen over geven.*
- Nummers kiezen waarmee je de zaal meekrijgt, dus geen nummers van: 'witte broek en rode trui...'*
- Plan een avond voor de show en houd een generale repetitie, tegelijk is dit heel goed voor de teamgeest!*
- Zorg voor goede (aan)kleding en controleer of ieder kostuum geschikt is*
- Voor sommigen is aan te raden om vooraf enkele biertjes te drinken zodat ze wat minder podiumvrees hebben*
- Als je een compilatie van nummers hebt, zorg dat je een goede overgang tussen de nummers hebt*

Dont's

- Niet teveel drinken, zodat je niet meer weet wat je doet (resp. Skik)*
- Nooit beginnen met de beste, verrassende of knallendste act*
- Nummers doen die niemand kent*
- Maak je act niet te lang(dradig), zorg dat je de aandacht houdt*
- Met teveel mensen op het podium*
- Geen sprekende mensen playbacken (alleen voor echte pro's)*

Gooi je nu niet je eigen ruiten in, door deze inside-informatie? Of heb je zelf nog een troef achter de hand...

Nee, op deze manier gooi ik niet m'n eigen ruiten in, want dit zijn slechts de tips, je moet zelf ook nog het vermogen hebben (*zoals wij*) om deze tips om te zetten in een goede act en dat ontbreekt bij de meesten. Wij zijn bijvoorbeeld al weer met de voorbereidingen bezig en de meeste teams nog niet

FE & JH

VERGETEN VOETBALLER

In deze rubriek hebben we contact gezocht met een vergeten voetballer. Wij stellen u voor in deze editie: John Johannes

John, vanaf welk jaar ben je lid geworden en vanaf welk jaar ben jij gestopt met het voetballen bij DES? Van 1972 t/m 1985.

In welke elftallen heb jij gevoetbald? Ben begonnen in F2,F1,B1,A1, 3, 2 en 1 ste elftal.

Wat was jouw positie binnen het elftal?
Rechtshalf en rechtsbuiten.



Heb je nog veel herinneringen aan jou tijd bij DES?
Jazeker, de allereerste training van Joop van Keulen, kampioen met B1 en geselecteerd worden in het eerste op jonge leeftijd. En niet te vergeten de betrouwbare mensen van Des waar je altijd van op aan kon.

Spreek je nog veel oude teamgenoten van vroeger?
Nadat ik pas gestopt was sprak ik nog geregeld teamgenoten: bv. Marinus Beltman, Walter Fransen, Henk Mondeel, Erik Calkhoven. De laatste jaren een paar leden van des: bv. Johan Slooijer, Harry Poortman, Chris Haandrikman, ene Roy en veel bekende gezichten, waarbij het bij een groet blijft.

Wie is er bij jou bijgebleven als meest spraakmakende medespeler, en waarom eigenlijk?
Uiteraard Dickie Bergman, hij speelde rechtsbuiten en ik rechtshalf. Je kon blindelings de ballen over de rechtervleugel spelen, want hij wist er wel raad mee. Hij speelde destijds ook nog voor Twentejeugdselectie en Jong Oranje, dan is het aardig leuk voetballen met zo'n jongen dichtbij je.

Kom je nog wel eens kijken bij wedstrijden van DES?

Eerlijk gezegd ben ik nog maar 1x geweest naar een wedstrijd van het eerste en dat is jaren geleden. Ik kreeg een speldje van mijn 12½ jarig Jubileum bij Des, heb toen een wedstrijd gekeken en that's it.



EEN-TWEETJE

Naam: Jan Baan

Leeftijd: 30 jaar

Burgerlijke staat: gehuwd met Danielle Imhof, en heb twee jonge zoons Dylan en Robin

Hobby's: voetballen en uhh!!!

Beroep: Timmerman bij Nijhuis Toelevering in Rijssen

D.E.S. Lid sinds: de oude buurman Chris Zandbergen mij mee vroeg dat was in 2001

Naam: Rien Baan

Leeftijd: 24 Jaar

Burgerlijke staat: ik woon in raalte, daar woon ik samen met mijn vriendin.

Hobby's: voetballen natuurlijk, vissen en zwemmen.

Beroep: in het dagelijkse leven ben ik hekwerk monteur bij de firma Summit Montage BV in Raalte.

D.E.S. Lid sinds: dit is mijn eerste seizoen bij vvDES.

Jullie hebben allebei al een lange loopbaan achter de rug in de voetbal, maar hoe heeft jullie voetballoopbaan er (bij DES en / of andere clubs) uitgezien?

Jan: Ik ben begonnen op mijn 7^e bij Excelsior '31 in Rijssen Ik ben hier begonnen in de E2. Maar naar zo'n twee a drie weken speelde ik al in E1, hierna ben ik alle selectie elftallen doorgelopen tot aan A1. Toen ben ik gestopt om een paar redenen maar de grootse reden was dat ik in de horeca terecht kwam en er dus geen tijd meer was voor voetbal. Maar na zo'n 10 jaar ben ik in de horeca gestopt. En toen ben ik bij vvDES gaan voetballen eerst in het 5e, later is dat het 4e geworden. Al met al nu zo'n 5 jaar en sinds dit jaar is ook mijn broertje er bij vvDES komen voetballen.

Rien: Ik ben begonnen bij Excelsior31 in Rijssen daar heb ik mijn hele jeugd gevoetbald in de selectie teams van F1 tot en met A1 daarna heb ik de overstap naar de senioren gemaakt. Daar ben ik toen begonnen in het tweede van Excelsior'31. Het jaar daar op mocht ik mee doen met de selectie in het eerste, maar ben daar helaas afgefallen. Heb verder wel een paar competitie wedstrijden mee gedaan met het eerste in de hoofdklasse, dat is een hele ervaring. Verder heb ik nog een jaar in het derde gespeeld maar door een enkelblessure heb ik een jaar niet kunnen voetballen toch heb ik mij weer terug geknokt in het tweede. Ik had eigenlijk vorig jaar al willen stoppen met voetballen toen de vroegere jeugd trainer Harry Lammertink mij vroeg om nog een jaar door te gaan bij SOS in Hellendoorn dus daar heb ik ook nog een jaar met veel plezier gevoetbald. En nu voetbal ik samen met mijn broer in het vierde van vvDES.

Jullie hebben beiden eerst ergens anders gevoetbald, waarom zijn jullie bij vvDES komen voetballen?

Jan: Ik was toen der tijd de buurman van Chris Zandbergen en hij wist dat ik had gevoetbald en vroeg of ik niet een keer mee wilde trainen dat heb ik toen gedaan en van het een kwam het ander, en de rest is geschiedenis....

Rien: DES is naar mijn mening best een leuke club, maar kan er nog niet veel over zeggen omdat ik er nog niet zo heel lang loop. Als ik ergens voor ga dan wil ik altijd het hoogste bereiken op het voetbal gebied maar nu samen met mijn broer voetballen vind ik ook erg leuk en het team waar ik nu in zit is ook een leuk team goede jongens allemaal.

Jullie beiden een aardig balletje trappen. Maar hebben jullie nog ambities om hoger te voetballen bij vvDES?

Jan: Ik niet meer, want dat zou betekenen dat ik toch 2 keer in de week moet trainen en om echt met de conditie bij te komen. En misschien wel 3 keer en daar heb ik geen tijd voor en niet altijd even

veel zin in.

Rien: De ambities om hoger te voetballen zijn er nog altijd wel, ik ben nog jong genoeg om hoger te kunnen voetballen. Maar ik ben soms wel eens wat later weer van het werk en kan daarom niet altijd twee keer trainen. En de regels zijn zoals ik altijd heb ervaren duidelijk, train je maar een keer dan sta je er naast.

Ik heb een stelling voor jullie; Oranje is inmiddels begonnen aan de voorrondes voor het EK in 2008. Marco van basten haalt het EK in 2008 niet!!

Jan: Ik zou het jammer vinden als het Nederlands Elftal niet mee zou doen aan het EK niet zouden gaan. Maar als we blijven voetballen zoals we eerste twee wedstrijden kon het nog wel eens zijn dat we er niet bij zijn in 2008, wat uiteraard jammer zou zijn.

Rien: Als het Nederlands elftal het niet haalt dan is dat jammer en spijtig dan zeg ik de volgende keer beter maar ik ga er van uit dat ze het wel gaan redden.

Tenslotte; dit wil ik nog even kwijt

Jan: Ik zou niet weten wat, maar ik vind wel dat we een mirakels mooie kantine hebben gekregen en nu hoop ik dat de kleedkamers er ooit net zo uit komen te zien (*ook met tap*) met lekker warm water uit de douches in de winter en de zomer.

Rien: De jongens waar ik nu mee voetbal hebben mij goed opgenomen bedankt daarvoor.



VLAGGETJESDAG

Omdat op 28 oktober a.s. het duel der duellen op het programma staat, willen wij in het clubblad hier een beetje aandacht aan besteden. Ja ja, D.E.S. - SVVN staat dan weer op het programma. De eerste derby zal worden gespeeld op het sportpark Gagelman.

Omdat deze wedstrijd leeft in Nijverdal, hebben wij de volgende personen gevraagd een aantal antwoorden te geven op de onderstaande vragen.

De beide grensrechters van de elftallen komen aan het woord. Over de wedstrijd, en het vlaggen.

Wordt vlaggetjesdag dit jaar een half jaar te vroeg gevierd?



Naam? : Marcel Manenschijn



Naam?:Patrick Nieboer

Grensrechter sinds? :

Patrick: Seizoen 1996-1997. Ik ben eerst 2 jaar grensrechter geweest bij DES B1, daarna 4 jaar DES A1 en nu al weer het 5^e seizoen grensrechter van het eerste elftal.

Marcel: Begin van het vorig seizoen was ik leider van het tweede elftal. Halverwege seizoen 2005-2006 ben ik ingevallen voor de grensrechter die toen aangesteld was. Hij was geblesseerd aan zijn enkel. Het was mijn wens ooit nog in het eerste te vlaggen, ik mocht blijven tot het eind van het seizoen. Voor dit seizoen ben ik voor vast gekomen met een hele nieuwe begeleiding.

Opeens weet je het, Ik word grensrechter?Of ging het anders? :

Patrick: Nadat ik in 1991 in DES A1 een zware blessure opliep (beenbreuk) heb ik nog even weer gevoetbald in de senioren. Maar ik werkte op zaterdagmiddag en door een nieuwe blessure besloot ik te stoppen met voetballen. Om toch niet helemaal te stoppen bij DES ben

ik toen pupillenleider geworden. Na 3 jaar leider te zijn geweest bij de pupillen, werd ik door Jan Post en Gerrit Rozendom benaderd om samen met hen de B1 te gaan begeleiden en zo leider/grensrechter te worden van B1. Hierna ben ik eigenlijk steeds meegegaan met 'de jongens' die destijds in de B1 speelden. Nu dus alweer 5 seizoenen in DES 1.

Marcel: Ik heb vroeger wel eens gevlagd, maar als je nog kunt voetballen is vlaggen niks aan. Als je niet meer kunt voetballen, wil je toch betrokken blijven bij het spelletje. Ik heb de welbekende voetbalknie. In 1999 ging ik vlaggen bij SVVN 2, spelend toen in reserve eerste klasse. Daar speelden we tegen tweede teams waarvan de eerste teams in de hoofdklasse zaten. Daar heb ik hele mooie tijden beleefd.

Waarom is het zo mooi om een wedstrijd te vlaggen? :

Patrick: Het betrokken zijn bij een elftal is voor mij op zich het mooiste.

Marcel: Het is een spel tussen scheidsrechter en jij alleen aan de rand van het veld, waar je het volgens het publiek en tegenstander nooit goed doet. En toch heb je invloed op het spelletje. Wat het publiek niet weet, is dat je afspraken hebt gemaakt met de scheidsrechter. Deze zegt dan ook vaak dat je niet mag vlaggen voor overtredingen, vandaar dat wij ons het meest bezighouden met ingooi en buitenspel.

Hebben jullie als voetballers al vaak tegen D.E.S. of SVVN gevoetbald? :

Patrick: Sterker nog..... Ik moet bekennen dat ik één grote 'jeugdzone' heb: Ik heb vroeger nl. bij SVVN gevoetbald. Alle vriendjes van school gingen naar SVVN en ondanks dat ik uit een DES-familie kwam ging ik mee. In de C-Jeugd werd ik verstandig en ben ik overgestapt naar DES. Van de wedstrijden in de jeugd kan ik mij echter weinig meer herinneren maar ook toen zullen we zeker tegen SVVN/DES gevoetbald hebben.

Marcel: In seizoen 92/93 – 93/94 heb ik in het eerste gevoetbald en ook tegen DES. Toen waren derby's tegen buurman Eversberg ook nog gelijkwaardig. Ik herinner me nog een terugspeelbal van mij, naar Jan Vedema onze keeper. Toen was Dickie Bergman nog steeds snel, waardoor hij de bal oppikte en scoorde. Wij verloren daardoor 1-2 van jullie.
Zwaar balen was dat.

Is de beleving bij deze wedstrijd nu anders, dan dat je als toeschouwer langs het veld zou staan? :

Patrick: Gezien mijn geschiedenis bij SVVN kan ik natuurlijk niet ontkennen dat er iets extra's is.

Marcel: Als je als toeschouwer kijkt, zie je eigenlijk 50% van wat er eigenlijk echt gebeurt. Als Ass.scheidsrechter (zo als het officieel heet) ben je zeer geconcentreerd en mag/wil je niks missen. Als je gaat genieten mis je net een beslissend moment. Voor ons vlaggers is een spannende wedstrijd beter dan een saaie wedstrijd qua concentratie.



Wie is de beste voetballer bij de tegenpartij? :

Patrick: Ik zou het op zich niet weten..... Het interesseert me eigenlijk ook niet zoveel.

Marcel: Omdat ik altijd bij het tweede betrokken ben geweest ken ik de eerste DES spelers niet echt goed. Gezien de verslagen moeten wij op Martijn Wissink letten.

Wat voor een soort wedstrijd denken jullie te spelen? En wat wordt de uitslag? :

Patrick: Gezien de eerdere derby's die ik gevlagd heb zijn de uitslagen en het verloop van dit soort wedstrijden niet te voorspellen. Er gebeurt altijd wel wat, en door de spanning die er op de wedstrijd staat is er van goed voetbal meestal geen sprake. Als je op dit moment naar de stand kijkt zullen wij de te kloppen ploeg zijn.

Marcel: Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Wij zijn wel benieuwd naar Arjen Pastink hoe hij tegen zijn oude club voetbalt. Dat hij van Deto naar onze directe concurrent is gegaan is hem niet in dank afgenomen door de spelers. En dan gaat hij ook nog bij Henk Mennegat voetballen, mede door Henk is hij toen met trammelant bij S.V.V.N. weggegaan. *(wonderbaarlijk persoon die Pastink)*
De uitslag zal hetzelfde zijn als de halve finale van de EK in '88. Dan zijn wij Oranje!!

Stel, een speler van de tegenpartij ligt op de grond aan jou kant. Het lijkt zo op het oog op een ernstige blessure. Maar je eigen partij heeft kans om te scoren. Wat zou je dan doen? :

Patrick: Als dit uit een overtreding gebeurt die de scheidsrechter anders beoordeeld valt er niet zoveel tegen te doen..... Voor de wedstrijd mogen de grensrechters even op 'audiëntie' bij de scheidsrechter.

scheidsrechter je staan. Vlag je te weinig laat hij doorgaan, begrijp je?
Een goede grensrechter pakt punten voor het elftal, waar of niet waar?:

Patrick: Dat vind ik een leuke discussie, maar ik ben het er niet mee eens..... Die punten die je zou pakken lijken mooi, maar zoals ik al eerder zei: Ik denk dat er dan ook een aantal punten blijven liggen, omdat als de scheidsrechter de manier van vlaggen door heeft, je dan ook een keer ten onrechte zal laten staan.

Waarom ben je een 'goede' grensrechter als je punten pakt voor het elftal. De jongens moeten het volgens mij zelf doen. Natuurlijk is er wel eens een meningsverschil met een speler van mijn eigen elftal, na de wedstrijd wordt dit dan onder het genot van een biertje wel uitgepraat. Net als de spelers en de scheidsrechter zit ook ik er wel eens naast. Alleen wordt je als grensrechter maar beoordeeld op een paar momenten.

Marcel: Als je een buitenspel mist, verlies je onnodige punten voor jouw team. Het is dus niet waar. Het lijkt of je punten pakt, terwijl je geen punten verliest.

Als je een wedstrijd verliest, ga je dan direct geïrriteerd weg? Of drink je een biertje met je collega grensrechter aan de bar? :

Patrick: Geïrriteerd ben ik nooit, wel kan ik gigantisch balen als wij verloren hebben. Maar ik ga nooit gelijk weg, het is belangrijk om na de wedstrijd, ook als je verloren hebt even na te zitten met je elftal. Heel af en toe spreek je na de wedstrijd je collega nog wel eens aan de bar.



Marcel: Ik spreek daarna alleen nog maar onze eigen spelers en eigen publiek. Het is niet zo dat we elkaar allemaal kennen. We spreken elkaar alleen maar in functie zeg maar. En in de bestuurskamer kom ik nooit, alleen voor de wedstrijd om de pupil v.d. week op te halen. De scheidsrechter heb ik ook nooit meer wat te melden, deze kun je in een andere wedstrijd weer tegenkomen.

Tot slot, wie eindigt er hoger op de ranglijst deze competitie. D.E.S. of SVVN? :

Patrick: Als echte DESSER gaan we er natuurlijk vanuit dat wij dat zijn, maar als wij ons handhaven hebben we onze doelstelling gehaald. Voetballend kunnen we redelijk meekomen, alleen zullen de spelers op sommige momenten iets slimmer moeten zijn. We hebben nog steeds een jong elftal en doen zeker niet onder voor de meeste andere ploegen in deze klasse. Het mooiste in natuurlijk dat zowel DES als SVVN in de 2^e klasse blijven. De wedstrijden tegen SVVN zijn altijd bijzonder en die willen we eigenlijk ieder seizoen wel voetballen.....

Marcel: Ik denk precies gelijk. Als we er allebei maar in blijven, vind ik het goed. We krijgen het allemaal nog moeilijk genoeg. Tot in het Artsenwald, und der grusse!

SJAKIE IN AZIE

Zoals jullie misschien allemaal weten is Martin Bronsvoot (alias Sjaak) wederom aan het reizen geslagen. Deze keer zal de reis onder andere gaan door Rusland, Mongolië, China, Vietnam, Cambodja en Thailand. Omdat er leden zijn die niet de beschikking hebben over internet, zullen wij de belevenissen van Martin hier in het clubblad publiceren. Voor de mensen met internet, kunt u foto's van deze reis bekijken op de pagina <http://sjaak.aroundtheglobe.nl/>

Hij zou het ook leuk vinden als u een berichtje achterlaat in zijn gastenboek.

18-09-2006 Rusland en Mongolië

Hallo vrienden, vriendinnen, familie en (vage) kennissen,

Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed! Het afscheid nemen van mijn dierbaren was weer moeilijk, dat is niets voor mij. De vliegreis naar Moskou verliep goed.

Moskou

We sliepen in een superhoog 3 sterren hotel in Moskou, op de 28e

verdieping. Het backpackleventje had ik snel weer hervat. Toen ik de broek met zakken aan had, begon ik spontaan weer Spaans te praten. Raar maar waar. Met Spaans (en Engels) bereik je hier in Rusland niets mee, dus maar weer verder met handen en voeten. Niet echt in de problemen gekomen. Echter weet je niet altijd wat wat is, en dat is natuurlijk wel jammer. De stad Moskou is mooi. Echt een top wereldstad.

Veilig en makkelijk te bereizen met de metro. Het metrostation (de mooiste/grootste van de wereld) is al een hele belevenis op zich. Veel mooie bezienswaardigheden gezien: het rode plein, Gum (het grootste warenhuis van Rusland) kloosters, standbeelden, stadions (Olympisch, Dynamo, Lokomotief) kerken, het Kremlin, het Lenin mausoleum ect. Moskou was ook nog 859 jaar geworden, leuke feestdag met dansers etc. op straat. Nog niet eerder zo'n soort stad gezien! Russische mensen ogen chagrijnig en zijn het ook, er kan geen lach vanaf. Niet mijn type volk dus. Verder drinken ze de hele dag bier/wodka. Als drank in Ned. een probleem is dan is het hier een ramp, haha.



Transmongolie express ==> life is a moving train

4 dagen in de trein richting Irkutsk, dat ligt aan het Baikalmeer. We deelden de coupe met 2 Denen, die niet vies waren van een beetje wodka. Uiteraard heb ik ook op z'n "Russisch" wodka gedronken, wat me letterlijk en figuurlijk genekt heeft. Een mooie kroam, maar wel erg gezellig. Ook waren er vrij veel Nederlanders in de trein, niet verwacht dat er zoveel toeristen met de trein gingen. Het uitzicht was 4 dagen lang hetzelfde: naaldbossen, houten huisjes en toendra's. Het uitzicht in Rusland viel mij persoonlijk tegen. 4 dagen kedeng kedeng en op de achtergrond hoorde ik Guus Meeuwis zingen: "Kedeng Kedeng oe oe. De trein raast alsmaar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest..." Na 4 dagen in de trein was ik blij om weer eens te douchen. Ook een goede maaltijd (i.p.v. noodles) werd erg gewaardeerd. Omdat je in de trein op Moskou tijd en in Irkutsk is het 5 uur later: je kreeg er dus gratis een jetlag bij.

Irkutsk (Baikalmeer)

De eerste dagen had ik nog steeds het gevoel alsof ik op de trein zat. Over de stad Irkutsk kan ik eerlijk zijn: wel vermaakt in de stad, maar de stad stelt niet veel voor, een paar mooie kerken. In Irkutsk zelfs nog sneeuw gehad, terwijl het 2 dagen later 30 graden was! We hebben hier overnacht in een homestay, dus bij een Russische familie. Erg leuk/interessant incl. Russisch ontbijt! Het Baikalmeer is een uniek (Het grootste/koudste en diepste (1800m) zoetwatermeer van de wereld) meer omringd door schitterende natuur. Het deed me denken aan het

Titicacameer in Bolivia: het meer en op de achtergrond besneeuwde bergtoppen.

Treinreis naar Mongolië

Twee dagen in de trein naar Mongolië. Dit stelde natuurlijk niets voor als je al 4 dagen gehad hebt. De grensovergang met de trein was een heel gedoe, duurde ongeveer 6 uur ofzo. In Mongolië verandert het uitzicht opeens naar bergen en steppe. Dit leverde schilderachtige mooie uitzichten op!

Ulan Bataar (hoofdstad) en rondreis Mongolië

“Zoveel Mongolen” heb ik nog nooit gezien!? dit is natuurlijk een inkopper). Mongolië is een onderontwikkeld land. Bijna geen goede wegen te bekennen. De eerste nacht sliepen we in een Ger, bij een Nederlander die met een Mongoolse vrouw getrouwd is. Ontelbaar veel sterren in de nacht! Super gezellig en goed (Ned.) eten. Overdag 30 graden met zon en 's nachts lichte vorst! Enorme temperatuur verschillen dus! Een dag later ging de tour door Mongolië van start. Steppes, bossen en woestijn: een prachtige omgeving! Een van de mooiste landen die ik gezien heb. Tijdens de tour ook geslapen in Gers, tussen de koeien, kamelen, paarden en geiten etc. En veel roofvogels en zandhozen gezien!



Het leven in een ger is erg primitief: geen douche en toilet: pissen en poepen in de vrije natuur, want de buurman woont toch 10 km verder. En de mensen zijn zooo vriendelijk en vrolijk! Echt super. Een Ger mag je zo binnenlopen (zonder uitnodiging) en je MOET eerst Mongoolse thee of paardenmelk drinken voordat je weer weg mag. Fantastisch toch? Moet je in Ned. eens doen.. Verder kun

je uren rijden zonder mensen of huizen/gers te zien. De laatste dag de hoofdstad bekeken. Niet bijzonder. Wel een mooi Boedistisch (in Chinese styl) klooster bekeken! Al met al heb ik genoten van Mongolie!

Vandaag ben ik aangekomen in Datong, een cultureel plaatsje in China. Een dag die volledig tegen zat: dollars omwisselen kennen ze hier niet. Daarbij zijn mijn bankpasjes (pin en credit) geblokkeerd door de bank. Heel wat geregeld dus. Ook het communiceren is een kunst op zich hier! Maar ja, komt vast wel weer allemaal recht op de rails! Zal wel moeten, want de trein vertrekt over een paar dagen weer verder richting Peking!

Ik ben toe aan een welverdiend Chinees biertje.

De beste groeten,

Sjaak

Ps: enkele foto's staan op Marijke's site:

<http://marijke22.waarbenjij.nu/index.php?page=picturebook>

01-10-2006

Hoe gaat het met jullie?

Met mij gaat het goed, wat wil je tijdens zo'n mooie, lange en bijzondere reis! Wel moet ik zeggen dat ik een paar dagen een dipje heb gehad, ik miste mijn vriendin! En dan is 10.000km afstand niet altijd even makkelijk!

Verder wil ik jullie bedanken voor de vele reacties via het gastenboek! Elk bericht is weer leuk om te lezen/krijgen!

Datong

Van Mongolie met de trein naar Datong. Dit ging door mooie, droge woestijnen en steppes. Dit alles zonder ook maar een boom tegen te komen. Datong is een cultureel plaatsje, 8 uur met de trein van Peking. De enige bank waar je geld kan krijgen is de bank of China. Dit moet je maar net even weten, het kostte mij in ieder geval een blokkade op mijn passen en een boel geregeld! In Datong zijn weinig toeristen! Dit bleek wel, want wij als blanke Europeanen waren een attractie op zich. Iedereen keek naar je en Chinezen wilden met je op de foto: prachtig. Chinezen zijn tot nu toe het liefste, behulpzaamste, vriendelijkste en aardigste volk die ik ooit in mijn leven heb gezien! Ze begroeten en lachen altijd! Ik houd van Chinezen, wat een top mensen zijn het! Daarbij is het eten van Chinees mijn favoriet, dus ik zit hier sowieso goed! Weinig mensen konden Engels in dit plaatsje, soms koste het veel moeite om iets duidelijk te krijgen, een vertaalboekje en handen en voeten moesten er soms aan te pas komen, maar dat heeft dan ook weer z'n charme! Verder



in Datong een hangend klooster en een grot met Boeddha's bezocht. Een hangend klooster is vrij bijzonder, het hangt namelijk onder een rotswand en stamt af van de 5e eeuw. Daarbij telt dit klooster zo'n 80 boeddha's.

Peking

Van Datong met een "hardsleeper" naar Peking gereden, een nachtje slapen in de trein. Een hardsleeper is een coupe met 6 bedden, voor een nachtje wel te doen! Aangekomen in Peking koste een half uur taxi naar het hostel maar liefst 2,5 euro! Zelfs Peking is goedkoop. Peking ligt op bijna 8000 km van Moskou; einde Transmongolie Express! Ik was blij aangekomen te zijn in Peking: een wens in vervulling!! Maar ik was ook een beetje trots dat ik deze afstand met de trein afgelegd heb! Het is in ieder geval heel anders reizen dan dat ik tot nu toe in Zuid-Amerika heb gedaan! In Peking zaten we in een super leuk/gezellig backpackers hostel! Waar een 0.6 liter biertje 50 cent koste. In 6 dagen veel bezienswaardigheden bekeken: de Verboden City, Mao Mausoleum, Peking eend en Hond (!) gegeten, Chinees acrobatenshow, Lama tempel, de Chinese muur, Zomerpaleis en de Tempel of Heaven. De verboden City heeft toch wel indruk op mij gemaakt. Wat een groot en rood bouwwerk, met enorme paleizen. Ook 's nachts erg mooi om te zien met al die verlichtingen. Meesterwerk, laat die Chinezen maar bouwen! Dat geldt natuurlijk ook voor de Chinese muur. 6000 kilometer muur(!). Een schitterende excursie gehad over de Chinese muur, door berg en dal. Uiteraard ook het uitgaansleven in Peking gecheckt. Dit viel me echter wat tegen, maar wel vermaakt, want ik wilde het niet al te laat maken (zeg ik wel vaker, ik weet het) en de lichten in de disco gingen alweer aan.

Hong Kong

Van Peking naar Hong Kong duurde zo'n 25 uur met de trein (hardsleeper). Dit zal (waarschijnlijk) voorlopig de laatste lange rit zijn. Hongkong is een in Zuidoost-Azië gelegen bijzondere bestuursregio van China. Het behoort sinds 1997 weer bij China. Wel heeft het een eigen betaalmiddel (Hong Kong dollar). In Hong Kong een visum geregeld voor Vietnam, dat moet namelijk vooraf en kan niet aan de grens geregeld worden. Ook een vliegticket geregeld naar Hanoi (Vietnam), dit geintje koste tot mijn schrik 270 euro. Hong Kong is een stad, maar niet super groot, ik had het althans groter verwacht. Wel heeft deze stad een zakelijke Amerikaanse uitstraling, er staan veel hoge gebouwen (hoogste 110 verdiepingen hoog). In Hong Kong is een Peak waar je een super mooi uitzicht over de stad hebt. Hier sta je zo hoog op een berg/peak/gebouw dat je voor je gevoel bijna aan de hemelpoort staat. Ik kon gewoon zwaaien naar Andre Hazes! Brr wat hoog en wat een uitzicht! Overigens komen de gebouwen hier net zo snel de grond uit knallen als bij ons de tulpen in het voorjaar! Ook de grootste outdoor boeddha (Tian Tan) van de wereld bezocht: 34 meter

hoog en 250 ton zwaar! Indrukwekkend beeld. Verder nog een dagje aan het strand gelegen in Hong Kong, het was namelijk 40 graden op het strand! Wel zwemmen achter netten: beware the sharks!!

Vervelend is het hier in ieder geval niet.

Het gaat jullie goed!

Een warme groet uit het zonnige en hete verre oosten,
Sjaak!

05-10-2006 Wist u dat...

China

Peking 13 miljoen inwoners heeft...

Peking al druk bezig is met de voorbereidingen van de Olympische Spelen in 2008...

Peking tot de 10 giftigste steden van de wereld behoort...

De grootste Mac Donalds in Peking gevestigd is...

Ik nog nooit zoveel fietsen in een stad gezien heb...

Brommers hier haast geen geluid maken...

Chineze taal een kunst opzich is...

Eten met stokjes wel went...

Chinezen zelfs met ontbijt al bami/nasi/rijst eten...

Chinezen uberhaupt alles (dat 4 of meer poten heeft) eten...

Ze hier vuurwerk afsteken, waardoor autoalarmen afgaan...

Oude Chineesjes zangwedstrijden met vogels houden...

Voor werktijd ze hier met z'n allen sporten...

Chinezen eerst flink gorgelen alvorens te spugen...

Chineze baby's geen luiers dragen...

Chinezen al een beetje op Japanners lijken wat betreft fotograferen...

Ik hier leuk aan mee doe...

Ik 2 keer zoveel foto's als Marijke maak...

Ik al een beetje tempel moe ben...

Ik China ooit nog verder wil ontdekken...



Hong Kong

Vervoer in Hong Kong makkelijk is...

Ze hier links rijden...

Ik al bijna 1500 hits op mijn weblog heb gehad...

Ik nu in Vietnam ben, waar het super warm is...

Dus het nu tijd voor strand en bier!