

## INHOUDSOPGAVE

- 2 Van de redactie
- 3 Van de 2e voorzitter
- 4 Uit de ziekenboeg
- 5 Bedankje
- 6 Van het hoofdbestuur
- 7 In memoriam
- 9 In memoriam
- 10 Van de supportersvereniging
- 11 DES-Manager
- 12 Inzicht
- 13 De jeugd van tegenwoordig
- 15 Vergeten D.E.S. voetballers
- 16 De vrouw achter.....
- 17 Nieuwe kopiebus
- 18 Interview met Martijn Meijer
- 19 D.E.S. 1 in Maastricht
- 22 Weekendje weg ... Of toch niet
- 23 Eentweetje
- 25 Bedankje
- 26 Nederland - Oostenrijk
- 28 Klaverjassen
- 29 Brunchochtend
- 30 Bedankje
- 30 Oproep
- 31 Pupil van de week
- 32 De Fietsenstalling

## COLOFON



### SEIZOEN 52, NUMMER 1

#### REDACTIE

Patrick Nieboer	tel: 625406
Jeffrey Ekkelkamp	tel: 613604
Freddy Zandvoort	tel: 610129
Jeroen Gerrits	tel: 622696
Anne Post	tel: 617930
Sanne Hekman	tel: 617574
Henk Vos	tel: 614020
Robbert Flim	tel: 625241
Patrick Schreurs	tel: 621946

**ONS E-MAIL ADRES IS**  
clubblad@vvd.es.nl

#### ADRESGEGEVENS

Voetbalvereniging D.E.S.  
Sportpark Gagelman Noord  
Duivecatelaan 10, Nijverdal  
tel. clubhuis: 0548 - 612321  
Postbus 133, 7440 AC Nijverdal  
internet: <http://www.vvd.es.nl>  
e-mail: [info@vvd.es.nl](mailto:info@vvd.es.nl)

#### CONTRIBUTIE SEIZOEN 2003-2004

Senioren, actief:	€ 9,50
Senioren, rustend:	€ 4,00
Jeugd, 15-18 jaar:	€ 5,25
Jeugd, 12-14 jaar:	€ 4,00
Jeugd, tot 12 jaar:	€ 3,00

## VAN DE REDACTIE

**De eerste wedstrijden zijn gespeeld, en de competitie is weer begonnen. Dus is er ook weer een nieuw clubblad. Het wordt door velen dan ook als vanzelfsprekend gezien dat er ieder jaar weer een nieuw clubblad verschijnt. Maar is dat ook zo?**

Er wordt elke keer door de redactie weer een hoop werk verzet worden om weer een clubblad uit te brengen, achter kopie aan, zelf stukken schrijven etc. etc.

De redactie heeft enkele mutaties ondergaan, vertrokken zijn Adelheid Kuiper en Arjen ter Avest. Hier voor in de plaats is de redactie met 3 mensen versterkt, te weten Anne Post, Jeroen Gerrits en Patrick Schreurs.

Met hen hebben we in de eerste redactievergaderingen gebrainstormd over de invulling van ons clubblad. Er zijn een aantal rubrieken komen te vervallen, daarvoor in de plaats zijn er weer een aantal nieuwe rubrieken bedacht. We willen proberen, er een gevarieerder en afwisselend clubblad van te maken, niet elke uitgave komen dezelfde rubrieken aan bod, maar we zullen gaan proberen om te rouleren. Dit ook om genoeg ruimte te laten voor kopie van de leden van D.E.S. zelf.

Dus bij deze: heeft u een leuk of een kritisch verhaal over een gebeurtenis bij D.E.S., schrijft u er dan eens een stukje over. Op deze manier kunnen wij met steeds afwisselende verhalen komen in het clubblad, en dat is voor u vervolgens interessant om te lezen. Denkt u er eens over na.

Rest mij alleen nog u namens de redactie veel plezier te wensen bij het lezen van dit clubblad.

Namens de redactie,  
PN

**Kopiesluiting voor het volgende clubblad is op dinsdag 7 oktober. U kunt uw kopie inleveren in de vernieuwde kopiebus in het clubhuis of per e-mail: [clubblad@vvd.es.nl](mailto:clubblad@vvd.es.nl)**

## VAN DE 2e VOORZITTER

***Bij het schrijven van dit stukje is het al weer ca 2 maanden geleden dat het vorig clubblad is verschenen. Een lange periode waarin ook voor onze club toch wel het één en ander is gebeurd.***

In deze periode is iedereen voor zover hij dat wou en mogelijk was op vakantie geweest. We hopen dat deze vakantie U heeft gebracht wat U ervan verwachtte. We hopen ook dat we het nu reeds lopende seizoen 2003 -2004 weer op ieders steun en medewerking kunnen rekenen.

Het is beslist noodzakelijk dat we er met elkaar de schouders weer onder zetten, dan kunnen we hopelijk aan het eind van het spreken van een goed en mooi verenigingsjaar waarin goede resultaten zijn behaald en we daarnaast veel plezier bij onze club hebben beleefd.

Door omstandigheden hebt U in het vorig clubblad het nieuws uit de Ziekenboeg gemist. We willen in dit blad de draad weer oppakken en U voor zover ons dat mogelijk is op de hoogte houden van het wel en wee van onze leden. U leest hierover elders in dit blad meer.

In juli van dit jaar zijn ons twee leden ontvallen die op hun manier zeer veel voor onze vereniging hebben gedaan en betekent. Ook hier over kunt U verderop in dit blad meer lezen.

Zowel op bestuurlijk als op het sportieve vlak zijn alle zaken al weer volop in beweging. Alle zaken voor zover nodig en mogelijk zijn in de afgelopen periode door het bestuur en de commissies geregeld. Bestuurlijk zitten er al weer diverse vergaderingen op en wordt er aan de plannen voor de toekomst gewerkt. We denken hierbij aan de privatisering van de kleedkamers en de plannen voor uitbreiding en renovatie van ons clubgebouw. Hierin zijn ook de plannen tot vernieuwing van de keuken de bar en de toiletten opgenomen. Alvorens verder te kunnen werken aan deze plannen, moeten we eerst de medewerking en de goedkeuring van het door ons bij de Gemeente resp. de BLOS ingediende plan hebben. We hopen hier op korte termijn een antwoord op te krijgen.

In oktober wordt weer onze Algemene Ledenvergadering gehouden. De agenda en de uitnodiging hiervoor vindt U verderop in dit blad. We hopen dat we op een goede opkomst kunnen rekenen en dat de vragen zo die er bij de leden zijn, op deze avond gesteld worden en niet zoals vaker is gebleken na afloop van de vergadering aan de bar of aan het veld. Mochten de vragen niet direct beantwoord kunnen worden dan zal zeker de toezegging worden gedaan dit uit te zoeken en eventueel later bespreken.

De trainingen zijn al weer volop aan de gang. Het spelen van oefenwedstrijden was i.v.m. de droogte voor de meeste teams niet mogelijk. De oefen- respectievelijk bekerwedstrijden van ons 1e elftal waren soms niet om aan te zien en de behaalde resultaten waren er dan ook naar. Het vertrouwen in de toekomst werd er hierdoor niet sterker op. Inmiddels is de eerste competitiewedstrijd tegen Sportlust Glanerbrug gespeeld, en de 3-1 overwinning met 3 doelpunten van de deze middag productieve spits Bert Dollen was een mooie start. We weten allemaal dat 1 zwaluw nog geen zomer brengt, maar toch hopen wij aan het eind van dit seizoen met een prijs aan de haal te kunnen gaan. Dit geldt natuurlijk voor alle teams binnen onze vereniging.

Laten we dit seizoen na de degradatie van ons 1e laten zien dat onze clubnaam niet voor niets "Door Eendracht Sterk" is. Allemaal veel succes en veel plezier op of langs het veld.

Jan Freië

---

## UIT DE ZIEKENBOEG

***In het clubblad van mei hebben wij U geïnformeerd over de toestand van onze zieke leden. Er zijn intussen al weer een paar maanden verstreken waarin t.a.v. de Ziekenboeg toch ook nog wel één en ander is gebeurd. Voor zover bekend hebben wij onze zieke leden bezocht of telefonisch contact met hen gehad.***

**Bertus Kleinlugtenbelt** heeft opnieuw een zware operatie ondergaan in Almelo. Gelukkig is hij hiervan redelijk hersteld. We hebben hem ook al weer bij de "leugenbankjes" aan de Grotestraat gezien.

**Sietske ter Avest**, jarenlang één van de steunpilaren van onze supportersvereniging is enkele weken geleden getroffen door een hartinfarct. Ze is al een tijdje weer thuis. Hans Priem heeft haar bezocht en een bloemetje namens D.E.S. overhandigd. Het gaat met haar gelukkig weer de goede kant op. Sietske veel geduld en succes met de revalidatie gewenst.

**Piet Wittebol** heeft enkele dagen voor onderzoek in het ziekenhuis gelegen. Ze hebben niets kunnen vinden. We hopen voor hem dat de klachten niet terug komen en dat hij nog lang van zijn bridgepartijtjes mag genieten.

**Martijn Epema** onze balvirtuoos is na lang wachten aan zijn knie geopereerd. Hij heeft dagen lang op de bank of in tuinstoel moeten zitten. Met behulp van een paar krukken was hij toch instaat de kantine en de wedstrijden te bezoeken en zijn pilsje mee te pikken. Toen hij voor controle naar het ziekenhuis moest had hij de hoop de krukken in te kunnen leveren. Het liep helaas geheel anders. Bij dit bezoek kreeg hij de mededeling dat hij opnieuw aan zijn knie geopereerd moest worden. Een enorme tegenvaller voor hem. We zien hem voorlopig nog niet weer op het veld. Martijn wensen we veel sterkte toe en hopen zowel voor hem als voor ons dat hij weer aan het voetballen komt.

**Herman Timmerman** is op dit moment bezig met het ondergaan van de laatste chemokuren. De berichten zijn gelukkig optimistisch maar het ondergaan van deze kuren is ook Herman niet in de koude kleren gaan zitten. Gelukkig blijven hij en zijn vrouw ondanks alle problemen de toekomst toch met vertrouwen tegemoet zien. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is zal een ieder duidelijk zijn. Ook Herman en zijn gezin wensen wij voor de toekomst heel veel sterkte toe.

**Gerrit Hengstman** heeft ook een paar keer voor onderzoek in het ziekenhuis gelegen. Hij is op dit moment gelukkig al weer zover hersteld dat hij de wedstrijden kan bezoeken en op maandagmorgen weer in de schoonmaakploeg mee kan draaien.

**Gerrit Scholten** wordt na zijn vele problemen met zijn knie opnieuw met problemen geconfronteerd. Er hebben inmiddels een aantal onderzoeken plaats gevonden en we hopen met hem dat het allemaal mee mag vallen. Gerrit en ook Ineke wensen we alle goeds voor de toekomst toe.

Ikzelf ben na mijn hartoperatie weer zover hersteld dat ik bij D.E.S. weer volledig meekan draaien. Voor de getoonde belangstelling wil ik graag iedereen bedanken. Verder willen wij alle zieken en bejaarden waarvan we de naam hier niet hebben genoemd voor de toekomst het allerbeste en veel sterkte toewensen

*Namens de Bezoekbroeders:  
Hans Priem en Jan Freië*

---

## **BEDANKJE**

Hierbij wil ik iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, belangstelling heeft getoond na mijn ongeval. Met name het bestuur van D.E.S. en het bestuur van de supportersvereniging wil ik bedanken voor de bloemen die ik mocht ontvangen.

*Rineke Titsing.*

## **VAN HET HOOFDBESTUUR**

Namens het bestuur wordt U uitgenodigd voor deze ledenjaarvergadering die gehouden zal worden in het clubgebouw aan de Duivecatelaan 10.

**MAANDAG 20 OKTOBER 2003 AANVANG: 20.00 UUR**

Er is deze avond geen seniorentraining

### **VOORLOPIGE AGENDA**

- 1. Opening**
- 2. Vaststelling agenda**
- 3. Ingekomen stukken**
- 4. Notulen leden jaarvergadering 7 oktober 2002**  
*Deze liggen vanaf 30 september ter inzage in het clubgebouw.*
- 5. Secretariaatsverslag**  
*Deze ligt vanaf 30 september ter inzage in het clubgebouw.*
- 6. Verslag jeugdafdeling**  
*Deze ligt vanaf 30 september ter inzage in het clubgebouw.*
- 7. Financieel jaarverslag**
- 8. Verslag kascommissie**
- 9. Verkiezing nieuw lid kascommissie**  
*De commissie bestaat uit Wander Muis, Ep Lohuis en Bastiaan Gerrits, reglementair aftredend is Wander Muis.*
- 10. Bestuursverkiezing**  
*Aftredend en herkiesbaar Bertus Ekkelkamp en Jan Slooijer.  
Aftredend en niet herkiesbaar Johan Toerse.  
Aftredend en herkiesbaar Herman Winkels.  
Het bestuur stelt voor om de vacature Johan Toerse in de functie van materiaalman op deze wijze niet weer in te vullen maar voor te dragen Willem de Vries in de functie van algemeen bestuurslid.  
Eventuele tegenkandidaten moeten voor de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur, voorzien van 10 handtekeningen van stem gerechtigde leden.*
- 11. Pauze**
- 12. Begroting seizoen 2003/2004**
- 13. Privatisering kleedkamers**
- 14. Huldigingen**
- 15. Mededelingen**
- 16. Rondvraag**
- 17. Sluiting**

Nijverdal, 12 september 2003.

*Jan Heerdink, secretaris*

## IN MEMORIAM, KARSTE WOUDSMA

*Zoals op de rouwkaart stond vermeld is na een moeilijke ziekteperiode op 8 juli overleden Karste Woudsma. Bij de meesten onder ons beter bekend als Kas Woudsma. Kas is met een onderbreking van een paar jaar vanaf zijn jeugd lid van D.E.S. geweest.*

*Het leven van Kas heeft voor het grootste deel bestaan uit de voetbal-sport. Zoals ook in het dagblad Tubantia stond vermeld, was Kas meer dan een voetballegende. Hiermee is niets te veel gezegd. Kas was een sportman die altijd voor meer dan 100% ging en dat vroeg hij ook van zijn medespelers. Zelf heb ik dat een paar jaar op de trainingen aan den lijve kunnen ondervinden.*

*Kas kwam in 1947 al op 17 jarige leeftijd in het doel van D.E.S.. Hij heeft dit doel bijna 20 jaar onafgebroken verdedigd. Zoals gezegd Kas ging er altijd voor. Hij was in die tijd een keeper van uitzonderlijke klasse. Dit blijkt wel uit het feit dat hij in 1950 werd gekozen tot keeper van het Nederlands Zaterdagelftal. In 1947 vond men hem nog te jong maar in 1950 werd hij toch gekozen. In de periode van 1950 tot 1964 heeft hij in totaal 28 interlands gespeeld. Twee minder dan recordhouder Jan Nieuwstraten van Zwart Wit'28 uit Rotterdam. Mede door Kas en het feit dat D.E.S. naast hem ook nog een zeer goed en productief elftal had, speelde D.E.S. in die tijd altijd op het hoogste niveau mee. Tegenstanders waren toen vaak clubs die nu bijna allemaal hoofdklasse of de eerste klas spelen.*

*Kas heeft mede door zijn optreden in het zaterdagelftal niet alléén D.E.S. maar ook Nijverdal een grote bekendheid gegeven in bijna het gehele land. In het boek "Oranje op zaterdag" wordt hij "De Leeuw van Nijverdal" genoemd. Hij heeft in die tijd meer titels gehad door zijn uitstekend keeperswerk. Zo werd hij in 1953 "De tijger van Parijs" genoemd toen hij zijn team voor een zekere nederlaag had behoed. In 1957 speelde hij in Monaco en ondanks de toen geleden nederlaag werd hij toch "De Held van Monaco" genoemd.*

*Kas had nog een aantal jaren door kunnen gaan bij het Nederlands elftal, maar door een aantal zaken waar hij het niet mee eens was, heeft hij voor de eer bedankt. Ook had hij destijds bij een betaalde club kunnen spelen, maar Kas heeft dit om principiële redenen steeds geweigerd. Een standpunt waar je alléén maar respect voor kunt hebben.*

*Competitiewedstrijden van DES tegen o.a.: Excelsior'31, Sparta Enschede, WHC uit Wezep en Go Ahead Kampen waren voor Kas toppers. Hij stak*

*dan meestal in grootse vorm. Spitsen toen nog middenvoor genoemd werden er soms moedeloos van als Kas weer een bal boven uit de hoek had geplukt. Op lage ballen was hij niet altijd even sterk en kon men hem nog wel eens verrassen. Dit wist ook Henk Kiel (de vader van Mark) de midvoor van Go Ahead uit Kampen. Hij slaagde er dan ook in om Kas nog wel eens met een lage bal te verschalken.*

*Naast hoogtepunten waren er natuurlijk ook wel eens dieptepunten voor Kas. Zo gebeurde het in een bepaalde wedstrijd dat Kas tegen zijn laatste man riep: "Laat maar gaan". Aan dit verzoek werd voldaan en niet alléén tot grote schrik van Kas maar ook van zijn team en de D.E.S. aanhang verdween de bal tussen zijn benen door in het doel. Je hoort nu nog wel eens bij eenzelfde soort situatie vanaf de Bult de opmerking: "Laat maar gaan voor Kas".*

*Bijzonder jammer is het, dat door een verschil van mening met het toenmalige bestuur er een eind kwam aan zijn voetballoopbaan bij D.E.S.. Gelukkig is dit probleem na een paar jaar alsnog opgelost. Kas is toen in 1972 bij het 50 jarig bestaan weer lid geworden. Als trainer heeft hij daarna nog bij diverse clubs gewerkt. In het bijzonder zijn periode als jeugdtrainer bij de Zweef waren zowel voor hem als, voor de Zweef bijzonder succesvol.*

*Zijn aanpak en enthousiasme heeft er mede toe geleid, dat men er bij de Zweef nu nog de vruchten van kan plukken. D.E.S. dankt Kas voor alles wat hij voor D.E.S. als mens en als sportman heeft betekend. We zullen hem dan ook blijven gedenken als een ambassadeur voor de zaterdag sport en een lid waar niet alléén toen maar ook nu nog een voorbeeld aan kan worden genomen.*

*Bestuur en leden vv D.E.S.*

In het boek "Oranje op Zaterdag" uitgegeven in 1997 wordt naast de geschiedenis van het Nederlands Zaterdag elftal ook de voetbalcarrière van Kas Woudsma en Henk Kiel uitvoerig beschreven.

Als er mensen zijn die dit boek graag een keer willen lezen, dan kan dat. Ik heb dit boek in mijn bezit en ben bereid dit uit te lenen mits het weer geretourneerd wordt.

Het is met name voor de ouderen onder ons beslist een boek om eens rustig door te lezen.

*J.Freië.*

## **IN MEMORIAM, WILLEM MONDEEL**

*Op 29 juli ontvingen wij het bericht dat ons lid van verdienste Willem Mondeel was overleden. Al hoewel wij wisten dat het met zijn gezondheid er niet beter op werd, kwam dit bericht voor ons toch nog onverwachts.*

*De jongeren onder ons zullen hem waarschijnlijk niet zo goed gekend hebben.*

*Gezien de vele verdiensten die Wim voor onze vereniging heeft gehad, zou het niet goed zijn geweest als wij hier niet bij stil zouden staan. Het leven Wim zoals hij bij D.E.S. altijd werd genoemd bestond naast zijn werk voornamelijk uit voetbal. In de jaren 50 had hij jarenlang een vaste plaats in het 1e elftal. In die tijd als back of als stopperspil. D.E.S. had toen een heel goed elftal dat veel goede resultaten heeft behaald.*

*Na zijn actieve voetbalcarrière is hij in het bestuur gekomen. Hij heeft de functie van commissaris van materiaal meer dan 25 jaar vervuld. Als dank hiervoor is hij tot lid van verdienste benoemd. In die tijd was het geen pretje om deze functie te vervullen. Er was immers geen geld en het materiaal, met name de ballen waren niet van die kwaliteit zoals nu. Het waren zware lerenballen met veters en beslist niet onderhoudsvriendelijk. Alle wedstrijdmaterialen lagen in die tijd bij hem in huis of in de schuur. Hij woonde voor D.E.S. op een zeer gunstig punt n.l. bij het pleintje aan de Oranjestraat. Op weg naar het Sportpark kon je dan de materialen bij hem ophalen. Het zal duidelijk zijn dat hij veel werk heeft moeten verzetten om alle spullen iedere keer weer goed en op tijd klaar te hebben liggen.*

*Wim is ook nog een aantal jaren samen met Willem Poorterman leider van het 1e elftal geweest. Ook was hij niet te beroerd om als grensrechter op te treden. Bij de bouw van ons eerste clubhuis was ook hij aanwezig kon op zijn hulp gerekend worden. De supportersvereniging die destijds het clubgebouw beheerde had hem ook bereid gevonden om in de beheerdersgroep mee te draaien. Het zal inmiddels wel duidelijk geworden zijn dat hij van zeer groot belang voor onze club is geweest.*

*Naast en na zijn activiteiten bij D.E.S. heeft hij ook nog jarenlang zitting gehad in het bestuur van de KNVB afdeling Twente. Hij had zitting in de strafcommissie en was daardoor naast de vergaderingen vaak op pad om strafzaken te behandelen. Hij heeft deze functie ook jarenlang vervuld en is pas gestopt toen het kantoor van de KNVB Oost naar Deventer werd verplaatst. Het leven van Wim bestond zoals uit bovenstaande duidelijk blijkt voor een heel groot deel uit voetbal.*

*De vv D.E.S. zal Wim, die zoveel voor D.E.S. en de voetbalsport in het algemeen heeft betekend blijven gedenken als een fijn lid en een waar sportvriend.*

*bestuur en leden vv D.E.S.*

## **VAN DE SUPPORTERSVERENIGING**

***Eindelijk, na maanden van vakantie is het seizoen weer begonnen. En dit geld niet alleen voor het voetbal zelf. Ook is het nieuwe seizoen voor de supportersvereniging aangebroken. Sterker nog, bij het schrijven van dit artikel, hebben we de eerste activiteit alweer achter de rug.***

We zijn namelijk op 6 september met een afgeladen bus afgereisd naar Rotterdam, aldaar hebben we de wedstrijd Nederland - Oostenrijk bezocht. Verderop in dit clubblad leest u hier meer over.

We hebben ook dit seizoen weer tal van activiteiten op het programma staan. Ook zal er dit seizoen een wijziging plaatsvinden omtrent de betalingen.

### **Betalingen:**

Elk jaar rond de maand november wordt er contributie geïnd door de supportersvereniging. Aangezien de banken steeds meer veranderingen doorvoeren en dat veel mensen internetbankieren is het voor de penningmeester elk jaar weer een gepuzzel of alle contributie binnen is. Om dit in de toekomst te voorkomen willen we de contributie-inning graag overzetten naar automatische incasso. Dit houdt in dat u als lid de supportersvereniging machtigt om ieder jaar de contributie van uw rekening af te laten schrijven. Dit scheelt u en ons veel werk. Overigens de contributie welke u betaald aan de v.v. D.E.S. gaat al hoofdzakelijk op deze manier.

De contributie welke u betaald aan de supportersvereniging is al minimaal 20 jaar € 5,45 (fl. 12,00) per jaar. Wij stellen voor om de contributie met ingang van dit jaar te verhogen naar € 7,50 per jaar en zullen dit innen omstreeks november a.s. Deze contributieverhoging is nodig aangezien wij steeds meer organiseren en dat ook de prijzen voor ons steeds hoger worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

In de loop van dit jaar ontvangt u een brief van de supportersvereniging met daarin een uitleg over de automatische incasso, een machtiging om de automatische contributiebetaling bij uw bank te stoppen en een machtiging waarin u ons machtigt om uw contributie af te schrijven van uw bank/girorekening.

Indien u vragen hebt inzake de contributieverhoging en/of de automatische incasso of over andere zaken neemt u dan gerust contact op met één van de bestuursleden.



### **Festiviteiten komend seizoen:**

Voor het komende seizoen hebben we al vast de volgende activiteiten op het programma staan (let er wel op dat sommige data onder voorbehoud zijn):

#### **Zaterdag 11 oktober 2003: Nederland - Moldavië**

Deze wedstrijd zal te zien zijn op een groot scherm in onze kantine.

#### **Zaterdag 20 december 2003: Wildvleesfeest**

#### **Zaterdag 3 januari 2003: Nieuwjaarsreceptie**

#### **Zaterdag 24 januari 2004: Met de supportersverenging naar "De vrienden van Amstel live in Ahoy"**

Verdere informatie volgt nog.

#### **Zaterdag 14 februari 2004: Dart toernooi**

Verdere informatie volgt nog.

#### **Zaterdag 27 maart 2004: Medewerkersavond**

Thema: Ski Hut

Houd deze data dus vrij in je agenda!

---

## **DES-MANAGER**

De eerste editie van DES-MANAGER kan nu al een succes worden genoemd. Aan 117 mensen hebben wij een formulier verkocht, van deze personen doen er daadwerkelijk 73 (omdat zij het formulier hebben ingeleverd). Dit komt neer op een opbrengst van 485 euro, die ten goede komt aan de jeugd

De top 3 van de meest gekozen spelers is:

- 1. Gerben Molenaar (D.E.S. 7)**
- 2. Henk Mondeel (D.E.S. 7)**
- 3. Jille Pultrum (D.E.S. 6)**

In de volgende editie zult u het meest gekozen elftal vinden. Iedere donderdagavond zult u op het mededelingsbord in de kantine de tussenstand vinden.

Wij willen een ieder die een formulier heeft en daarmee de jeugd steunt hartelijk bedanken.

*Jorie Harmsen en Peter Minkjan*

## **INZICHT**

***In de voorbereiding heb ik D.E.S. 1 een keer of vijf zijn spelen. De resultaten waren beneden peil. Klinkt gek, maar dit vind ik nog tot daarom toe. Echter het spelpeil was over het algemeen matig tot slecht.***

Mijns inziens beschikt D.E.S. momenteel slechts over een vijftien-tal potentiële voetballers op derde klasse niveau. Het probleem lag het vorig seizoen met name in de voetballende beperkingen bij de backs en het scorend vermogen. Met de komst van Bert Dollen steeg de hoop! Vorig jaar maakte hij halfweg het seizoen, na een jarenlange afwezigheid, zijn comeback. Dat was even wennen! Dit jaar gaat hij het maken volgens velen.

In de voorbereiding ging het moeizaam. Wanneer ik trainer was geweest, had ik hem de eerste competitie wedstrijd niet opgesteld. Hans Tuin is de coach en zette hem in de basis. Dit was een goede keuze! Bert scoorde drie keer en D.E.S. won zoals bekend met drie tegen één.

Op het moment dat ik dit op papier zet is net de wedstrijd tegen Blauw Wit uit Holten gespeeld. D.E.S. en ook Bert Dollen speelde verdienstelijk. Hij heeft het in zich om dé spits van het eerste elftal te worden. Eigenlijk had er deze middag gewonnen moeten worden, maar een gelijkspel was het eindresultaat. Men was niet in staat het laatste kwartier Blauw Wit haar wil op te leggen. Voetbaltechnisch had D.E.S. deze middag meer in haar mars. Na een voorsprong verkregen in de zestigste minuut viel de gelijkmaker tien minuten later. De rood-zwarten bleken niet in staat, te komen tot een slotoffensief om zodoende te komen tot een winnende treffen.

Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Ik kom snel tot te conclusie dat dit te maken heeft met de conditionele gesteldheid. Wil D.E.S. deze competitie een rol van betekenis gaan spelen dan zullen alle spelers fysiek goed in orde moeten zijn. Twee seizoen geleden bleek D.E.S. in de competitie te beschikken over een lange adem. Conditioneel zat het toen goed!

Ik heb me er dit jaar over verwonderd dat het eerste team in de voorbereiding niet een aantal weken drie keer in de week trainde om zodoende een goede basis conditie op te bouwen. Voor jonge gretige voetballers is het echt geen straf om periodiek een extra training te volgen.

Zoals reeds aangegeven twijfel ik sterk aan de opbouwende kwaliteiten van een aantal verdedigers. Te vaak echter zie ik juist dat zij ingeschakeld worden

bij het opzetten van de aanval. Backs zakken in om in balbezit te komen. De voorzetting is vaak onvoldoende. Gevolg: balverlies, irritatie bij medespelers en dus afname van concentratie. Hier ligt mijn inziens een taak voor Hans Tuin.

Wijs spelers op hun specifieke kwaliteiten als verdediger maar geef ze inzicht in het feit dat andere medespelers beter zijn in het opzetten van een aanval. Je maakt zowel de vleugel verdediger als ook de offensieve speler sterker.

*De Simplist*

---

## DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

***Voetbalvereniging D.E.S. is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een redelijk grote vereniging. Er zijn vooral veel jonge voetballers lid geworden. De jeugd van D.E.S. is een belangrijke tak van de vereniging, zij zijn immers de toekomst. Voor ons reden genoeg om meer aandacht te besteden aan deze jonge mannen en vrouwen .....***

*Ide en Joren spelen in D1. Het elftal dat onder leiding staat van Ronald Scholten. Ide speelde vorig jaar in een ander elftal. Joren speelde toen echter ook al in D1. Hij werd toen, samen met zijn teamgenoten, kampioen.*

Joren: "Dat was echt heel leuk, super! We hebben samen gebarbecued om het te vieren. We hebben vorig jaar ook allemaal heel goed gevoetbald. Vooral Samuel was altijd heel goed, hij is nu naar FC Twente gegaan."

Ide: "Ik was er vorig jaar niet bij toen D1 kampioen werd. Toen voetbalde ik namelijk nog in E2."

*En gaan jullie dit jaar weer voor het kampioenschap?*

Ide: "We willen het natuurlijk wel graag, maar we zijn hellaas niet zo goed begonnen. De eerste competitiewedstrijd hebben we namelijk verloren."

Joren: "Ja, we gaan wel proberen om kampioen te worden, maar het zal wel heel moeilijk worden. We zitten nu namelijk in de eerste klasse en dat is best moeilijk. Ik weet dus niet of we goed genoeg zullen zijn."

*Hoe trainen jullie eigenlijk?*

Ide: "Ronald is onze trainer en dat is leuk. Hij zegt ook vaak tegen ons dat we tijdens de trainingen en de wedstrijden gewoon ons best moeten doen, kampioen worden is niet het belangrijkste."

Joren: "Vooral de laatste tien minuten van de training vind ik leuk. Dan doen we vaak partijtje en dan wil ik natuurlijk graag winnen."



*Joren Bouwhuis (links) en Ide Ebeltjes*

*Een aantal jongens voetbalden al eerder in D1, anderen zijn er dit jaar pas voor het eerst bij. Kennen jullie elkaar al een beetje?*

Ide: "Bij een aantal jongens zat ik al eerder in een team. En anderen die kende ik ook al een beetje, hen had ik al eerder bij D.E.S. gezien. We hebben een leuk elftal."

*Waarom zijn jullie eigenlijk bij D.E.S. komen voetballen?*

Ide: "Ik wou altijd al graag bij de voetbal, maar ik moest van mijn moeder eerst mijn zwemdiploma halen. Toen ik zes jaar was had ik mijn diploma's en mocht ik bij de voetbal. Mijn broer zat ook bij D.E.S. en daarom ben ik hier ook naar toe gekomen."

Joren: "Heel veel vrienden uit mijn klas zaten bij D.E.S. en daarom leek het mij ook leuk om hier te gaan voetballen. En dat bevalt me nog steeds. Er mogen alleen wel wat betere velden bij D.E.S. komen. En ook de goals zijn niet al te goed. Maar verder vind ik het erg leuk hier!"

## VERGETEN D.E.S. VOETBALLERS

***In deze serie duiken we de archieven in en proberen we een voetballer die al jaren weg is bij D.E.S. weer boven water te krijgen en informatie over hem te vermelden.***

Gaitske Heres is bepaald geen vergeten voetballer, maar één die niemand ooit gekend heeft!

Voor het seizoen 1980 - 1981 meldde hij zich destijds bij D.E.S. Hij was afkomstig van Excelsior '31 uit Rijssen. Ondanks het feit dat niemand hem ooit heeft zien voetballen of trainen, heeft hij toch grote indruk gemaakt. Nog bijna wekelijks wordt zijn naam genoemd door spelers die destijds deel uit maakten van de A-selectie en nu spelen in D.E.S. 7 (veteranenteam).

'Zijn we compleet jongens.....?, nee Gaitske Heres is er nog niet! Wie heeft er donderdag getraind? Gaitske was er niet! Al bekend wie de nieuwe voorzitter wordt? Lijkt me echt iets voor Gaitske Heres! enz. enz.'

Maar wie is nu eigenlijk Gaitske Heres? Niemand heeft hem ooit gezien.

Onderzoek wees het volgende uit:

Gaitske is inmiddels 45 jaar oud en woont al lang niet meer in Rijssen. Destijds heeft hij tweemaal op afstand de trainingen van D.E.S. bekeken. Het feit dat hij toen nogal verlegen was weerhield hem ervan zich daadwerkelijk te melden bij D.E.S. Omdat hij nog geen bindende wedstrijd had gespeeld heeft hij direct overschrijving aangevraagd naar Nunspeet. Hier woonde zijn toenmalige vriendin. Hij speelde hier 3 jaar in het eerste elftal.

Ook heeft Gaitske een aantal wedstrijden in het Nederlands amateur elftal gespeeld. In de jaren tachtig is hij na zijn studie antropologie voor een jaar vertrokken naar Australië. Aansluitend is Gaitske gaan wonen in Kortenhoef (nabij Hilversum). Hier gaf hij een aantal jaren les aan een Christelijke M.A.V.O.

Begin jaren negentig heeft hij naast zijn werk een studie theologie afgerond. Hij is toen een aantal jaren dominee geweest in de Friese plaats Harkema. Hier liggen namelijk zijn roots. Zijn ouders wonen hier nog steeds. Gaitske Heres gaf te kennen ooit nog eens een wedstrijd van het veteranenteam en het eerste elftal te willen bijwonen.

*(Helaas hadden we geen foto van Gaitske Heres)*



## **'IK HEB BIJ D.E.S. ECHT EEN HELE MOOIE TIJD GEHAD!'**

***Twee jaar geleden is Martijn Meijer vertrokken bij D.E.S. Maar zijn vertrek naar Groningen betekende zeker niet het einde van zijn voetbalcarrière. Tegenwoordig voetbalt hij bij Knickerbockers. Hierdoor is Martijn nog steeds in top-conditie. Veel mensen bij D.E.S. vinden het nog steeds jammer dat Martijn hier niet meer voetbalt. Met dit interview halen we hem voor heel even terug naar D.E.S.***

"Toen ik vijf jaar was ben ik bij D.E.S. gaan voetballen. Een schoolvriendje van me voetbalde hier en zodoende kwam ook ik er terecht. Ik heb in de jeugd ongeveer alle elftallen doorlopen. Toen ik mijn eerste jaar in A1 voetbalde, mocht ik af en toe al mee doen met het eerste elftal. Al met al heeft het toen toch nog een aantal jaren geduurd, voordat ik echt bij de selectie van het eerste elftal kwam. Vooral bij A1 heb ik een hele leuke tijd gehad. Ik ben toen een keer kampioen geworden en heb ook de beker gewonnen. Dit was echt een leuke ervaring. We hadden een super-team en wonnen bijna alle wedstrijden. Ook de trainingen in dit elftal waren altijd leuk. Ik vind Emil Staman een goede trainer. Van hem heb ik in mijn tijd bij A1 veel geleerd. Hij zag het spelletje goed en liet ons lekker voetballen. Ook de combinatie van Emil met Jan Post is van ons erg goed bevalt. Emil gaf ons ondertussen sub-aanwijzingen. Hij was altijd bloedfanatiek en moedigde ons aan om goed te presteren. Emil gaf ons ondertussen sub-aanwijzingen."

Ook heeft Martijn goede herinneringen aan zijn deelname aan het S.O.S.-toernooi. Dit was een toernooi voor spelers onder de éénentwintig jaar. "Ik was zestien jaar toen ik aan dit toernooi meedeed. We kwamen in de finale en wonnen met acht tegen twee van SVVN. En winnen van deze club is natuurlijk altijd fantastisch!"



Vier jaar geleden is Martijn aan een studie in Groningen begonnen. De eerste twee jaar reisde hij regelmatig terug naar Nijverdal. Zodoende kon hij bij D.E.S. blijven trainen en voetballen. Toch werd dit steeds moeilijker voor hem. "Ik wilde graag bij D.E.S. blijven voetballen, maar het kon eigenlijk niet meer. Twee jaar geleden hoorde ik over de Knickerbockers. Dit is een voetbalvereniging voor studenten. Alleen studenten van het HBO en de universiteit kunnen hier voetballen. Dit leek me eigenlijk wel wat en dus heb ik besloten om hier te gaan voetballen. En dat bevalt me nog steeds erg goed. We hebben een leuk team met jonge voetballers. Samen trainen we twee keer in de week en op zaterdag spelen we een wedstrijd." Natuurlijk zijn er verschillen tussen D.E.S. en de nieuwe club van Martijn. Bij de Knickerbockers is het allemaal wat minder goed geregeld en ook hebben ze geen officiële tenues. "Maar desondanks is het zeker niet minder gezellig. We hebben veel lol samen. We voetballen in de tweede klasse en dit gaat best goed. En na de wedstrijd kunnen we lekker tot één uur in de kantine zitten!" Ook bij Knickerbockers wordt er veel van de voetballers gevraagd. Ook hier moet Martijn twee keer trainen om zijn plaats in het eerste elftal te behouden. "We zijn een studentenvereniging en daarom wordt er wel meer rekening gehouden met school. Wanneer ik stage moet lopen, kan ik af en toe niet trainen. Bij D.E.S. werd hier wel eens moeilijk over gedaan, maar bij Knickerbockers is dit niet zo'n probleem."

Toch worden ook hier de banden steeds verder aangetrokken. Sinds kort hebben ze een nieuwe trainer. Deze man voetbalde zelf vroeger bij Veendam en was eerder trainer van Be Quick "Af en toe mis ik D.E.S. wel een beetje. Zoals gezegd had ik in A1 een geweldig elftal. Deze jongens spreek ik niet meer zo vaak en dat is best jammer. Maar ik kom nog wel eens bij de club. Ik ben pas nog bij het mixtoernooi geweest. Toen viel het me weer op dat D.E.S. echt een familieclub is. Jong en oud, er voetbalt van alles wat. Dat is ook zo leuk aan de club, veel mensen hebben het er echt naar hun zin. Mijn leven is nu een beetje verplaatst naar Groningen. Aan de ene kant is het jammer, ik kom hierdoor weinig bij D.E.S. Maar in Groningen heb ik het ook echt naar mijn zin. Bij Knickerbockers voetbal ik ook erg graag. Ik zou het leuk vinden om ooit nog eens terug te komen bij D.E.S. Maar ik denk niet dat dit er nog van komt. Toch wens ik natuurlijk iedereen van D.E.S. heel veel succes in het nieuwe seizoen!"

## ***D.E.S. 1 NAAR MAASTRICHT***

***Om het toch teleurstellende seizoen 2002/2003 gezamenlijk af te sluiten, hadden wij een "weekendje" Maastricht gepland met spelers en begeleiders.***

Zaterdagochtend 28-05 jl. om 08.30 uur stonden we met z'n allen paraat bij Doornenbal om de reis te aanvaarden richting Maastricht. De meesten keken nog duf en slaperig uit de oogjes, maar toch... Bij Rijssen waren we elkaar al kwijt... Wegens een omleiding bij het spoor tussen Rijssen en Holten, moesten we overal achterlangs en tussendoor. Met Emil Staman als kopman weet je dus dat je moet doorrijden want anders ben je zo verdwaald. Voor Robert v/d Veen was dit een uitkomst, hij kon de stoet niet volgen en raakte iedereen kwijt. Hij reed daarna zijn eigen route via Venlo rechtstreeks naar Maastricht, terwijl de achtervolgers van Emil Staman bij Eindhoven in de file terecht kwamen. (Dankzij deze file kennen we nu wel de weg dwars door het centrum van Eindhoven, Emil bedankt!!!)

Tegen 12.00 uur was dan eindelijk iedereen bij het hotel "Randwijck" aangekomen. Hans & Jurrie waren vanuit Zwolle vertrokken en waren er ook mooi op tijd. Na het inchecken en omkleden (in de lobby van het hotel) gingen we op stap om 's middags eens een leuk terrasje op te zoeken op het Vrijthof. (the place to be in Maastricht) Het hotel lag pal naast het NS station Randwijck, en 3 minuten met de trein (€ 1,50) waren we op het CS van Maastricht. Na een wandeling door de stad, + een kort bezoek aan een rommelmarkt, kwamen we bij de Maasoever aan. Na deze te hebben overgestoken was het Vrijthof niet meer ver weg... Nadat de laatste geld hadden gepind, veroverden we een plekje midden op een terras bij een van de drukst bezochte café's van het Vrijthof. Zo'n grote groep werd natuurlijk gade geslagen door de vele passanten en mede terrasbezoekers. De bediening werd direct door onze "nestor" Freddy Top aan het werk gezet. De 2 obers hebben dan ook de rest van de middag



alleen naar de aanwijzingen van "oom Freddy" geluisterd. Ook werd de keuken van dit café uitgebreid getest. Met wegwerpcamera's werden enkele leuke sfeerbeelden gemaakt die terug te vinden zijn op de internetsite van D.E.S. ([www.vvdes.nl](http://www.vvdes.nl))

Tegen 17.30uur werd er besloten om weer terug te keren naar het hotel om daar ons om te kleden voor de komende avond/nacht... Hans en Emil hadden 's middags al een reservering gemaakt bij de plaatselijk Chinees voor een stevige maaltijd/bodem voor de nacht. Bij het hotel aangekomen ging iedereen naar zijn kamer om zich daar te douchen en om te kleden. Natuurlijk moest iedereen even laten weten waar men in het hotel zat, de meesten hingen dan ook luidruchtig uit het raam van hun kamer. Op deze manier was het doorgeven van bierblikjes ook ideaal...

Om 19.30uur moesten we weer klaar staan voor de trein terug richting het centrum, omdat om 20.00uur het Chinese eten opgediend zou worden. Deze reis verliep vlekkeloos, maar eenmaal in het centrum aangekomen wisten Hans en Emil de weg naar de chinees niet meer.. (drank??? Het is natuurlijk ook moeilijk om als oudjes met die jonge knapen mee te doen!!) De ene wilde links af, de ander wist zeker dat het rechts af was... Maar welk dichtstbijzijnde chinees restaurant we ook binnen liepen, het was niet de juiste! Nergens was er voor 18 man gereserveerd. Hans was toch het meeste overtuigd van de weg, maar niemand volgde hem. Iedereen liep achter Emil aan. Na 20 minuten onzekerheid van wel of geen chinees eten bleek dat Hans het restaurant toch gevonden had... Ongeveer aan de andere kant van de stad bleek nog een klein en smal chinees restaurant te zijn, en daar moesten wij zijn. De bediening liep met bier en lege schalen... De volle schalen met eten kregen niet de kans om op tafel gezet te worden, want ze werden direct verdeeld over onze borden en konden dus leeg weer terug. Anderhalf uur duurde onze visite bij de chinees, het eten + bier en natuurlijk het zitten maakte dat de meesten toch vermoeid raakten, maar de nacht lag voor ons dus... op naar het Vrijthof.

De kroegentocht begon bij een bruincafé achter het Vrijthof, een leuk danscafé op het Vrijthof werd de volgende bestemming voor deze nacht. Vooral in het danscafé kwamen de meesten van ons weer bij bloed, natuurlijk ook de aanwezigheid van veel vrouwelijk schoon hielp hierbij... Langzamerhand begonnen de meesten toch ook nieuwsgierig te worden naar discotheek "Nightlife". Vooral de jonkies onderons (Jan-Willem, Spekkie, Ronald en Epie) wilden hier graag naar toe. Deze oude kerk compleet omgebouwd tot discotheek werd dus voor de hele groep het eindstation van deze nacht. Zelfs de begeleiding kon zich uitstekend vermaken in deze discotheek. Hoewel de meesten niet meer vooruit te branden waren, gingen de jonkies helemaal "los". Tegen 03.30uur druppelden de eersten richting uitgang om met taxi of te voet richting het hotel terug te keren om te gaan slapen. Uitzonderingen blijven er altijd... Ronald en Epie vonden zelfs de sluitingstijd van "Nightlife" te vroeg en zijn nog tot de vroege uurtjes doorgegaan.

Zondags tegen 10.00uur waren de eersten wakker en tegen 11.00uur werd de terugreis richting Nijverdal ingezet.

## WEEKENDJE WEG? OF TOCH NIET!

Onze groen witte vrienden uit 't Lochter waren gezellig een weekendje weg naar Sneek. De eerste avond hadden we nog contact. Ze hadden het erg gezellig met elkaar. We vonden het leuk om te horen dat ze ook plezier konden hebben zonder Dessers. Dat stelt ons gerust omdat we nu niet altijd op ze hoeven te passen. Immers als de kat van huis is dan dansen de muizen. Toch? Na een welverdiende nachtrust onder een groen witte deken, gingen ze 's middags Sneek "verkennen". Ze eindigen in het plaatselijke Internet-cafe. Na drie kwartier op een tevergeefs op een ober gewacht te hebben, kwamen ze erachter dat in dit cafe geen drinken te krijgen was. Dus besloten ze om maar te gaan internetten. Omdat ze ons zo misten, kwamen ze bij onze internetpagina. Ze besloten om ons logo te downloaden en af te drukken. Een geweldig gebaar, vind u ook niet?



Maar wat schetst onze verbazing. Overmand door emoties over onze afwezigheid werd er besloten om ons mooie logo in de hems te steken. Na wat lachen, gieren en brullen onder de pyromanen, alarmeerde een plaatselijke bewoner de politie. Zelfs de politie vond het eeuwig zonde dat een stukje papier van zo'n onschatbare waarde werd vernietigd. Om dit standpunt kracht bij te zetten werden de groen witten zonder pardon verwijderd uit het "schone" Sneek. En terecht natuurlijk! We waren wel blij dat de jongens weer veilig in Nijverdal wederkeerden.

Helaas berust dit verhaal niet op de werkelijkheid. (het grootste deel ervan) Maar de foto's werden wel degelijk gevonden op de internetpagina van de volharding. (<http://www.svvn.nl>)

Gr. Inspector Clouseau. (naam bekend bij de redactie)

**GEBOORTEDATUM EN PLAATS:**

*Joost:* 03-04-1970 in Almelo.

*Arjan:* 27-11-1969 in Nijverdal

**HUIDIGE ADRES:**

*Joost:* Spijkerweg 33, Nijverda

*Arjan:* Esweg 54, Nijverdal

**BEROEP:**

*Joost:* Verkoop buitendienst bij v/d Bosch Beton BV

*Arjan:* Ik ben werkzaam bij van Keulen Interieurbouw (Houtbewerking)

**PARTNER EN EVENTUEEL KINDEREN:**

*Joost:* Sandra en 2 beloften Sven en Twan

*Arjan:* Gealine en 3 dochters: Myrthe, Lotte en Amber

**D.E.S. LID SINDS:**

*Joost:* Geen idee, vraag het even na wil je?

*Arjan:* 1975

**HOBBY'S:**

*Joost:* Voetbal en tijdelijke verbouwing.

*Arjan:* Voetbal en kijken naar voetbal.

**FUNCTIES BIJ D.E.S. (HEDEN & VERLEDEN):**

*Joost:* Heden: samen met Arjan Leider/Trainer B-selectie. Verleden: geen.

*Arjan:* : In het verleden: leider van F2. Heden: leider/trainer en speler van D.E.S. 3 en 4

**DIT SEIZOEN ZIJN JULLIE SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE D-SELECTIE VAN D.E.S., HOE IS DAT IN Z'N WERK GEGAAN:**

*Joost:* Egbert v/d Broeke heeft +/- een jaar geleden aangegeven het "niet meer aan te kunnen" en wou ermee stoppen. Dit kwam ter sprake tijdens een derde helft en al pratende kwamen we op het idee dat dit wel goed te doen zou zijn voor 2 personen. Een logisch gevolg van dit gesprek was dat we nu samen verantwoordelijk zijn voor de B-selectie.

*Arjan:* Omdat Egbert ermee wilde stoppen, heeft hij ons gevraagd om het van hem over te nemen. Na een kort overleg in de kantine hebben wij het "contract" getekend.

**WAT ZIJN JULLIE DOELSTELLINGEN VOOR DIT SEIZOEN MET DE B-SELECTIE:**

*Joost:* Op een plesante en fanatieke wijze het kampioenschap behalen. Overigens zijn we de competitie begonnen met een 4-2 nederlaag.

*Arjan:* Een goed seizoen draaien met het 3e en het 4e elftal, waar naast de prestatie ook het plezier een belangrijke rol speelt.

**IS ER EEN ROLVERDELING OF DOEN JULLIE ALLES "SAMEN":**

*Joost:* Van een strakke rolverdeling is geen sprake. Voor de training nemen we samen even door wat we gaan doen en dan zal een van ons de training geven. Voor de wedstrijd nemen we samen de opstelling door. Wijzigingen voorbehouden.

*Arjan:* Als de groep zo groot blijft moet het bijna wel samen, evt. zouden we het na de kerst om en om kunnen gaan doen.

**WAT BETEKENT VOETBAL / D.E.S. BIJ DE FAM. MENSINK / VAN PETERSEN THUIS:**

*Joost:* Zaterdagmorgen met Sven om 09:30uur aanwezig bij de mini's (goed idee en goed georganiseerd). Dit duurt tot ongeveer 11:00uur (incl. douchen en derde helft) Daarna, afhankelijk van uit- of thuiswedstrijd moet ik zelf een wedstrijd spelen. Kortom: zaterdag was en is altijd een voetbaldag en D.E.S is daarbij niet weg te denken.

*Arjan:* Toen ik nog thuis woonde werd er erg veel over voetbal gepraat. Iedere wedstrijd werd (en wordt nog) uitgebreid doorgenomen. D.E.S. speelt een belangrijke rol in onze familie.

**WAT BETEKENT D.E.S. VOOR JOU PERSOONLIJK:**

*Joost:* Een vereniging waar veel vrijwilligerswerk verzet wordt en waar ik graag kom om te voetballen.

*Arjan:* Veel, maar niet alles!



**WAT IS VOOR JOU PERSOONLIJK HET HOOGTEPUNT BIJ D.E.S. GEWEEST:**

*Joost:* 2 kampioenschappen met het 1ste en samen met Arjan 250 wedstrijden in het 1ste gespeeld te hebben.

*Arjan:* In de regioselectie een wedstrijd tegen Roda JC spelen, en natuurlijk de 2 kampioenschappen met het 1e.

**WAT MAG ER NOOIT VERANDEREN BINNEN D.E.S.:**

*Joost:* De vrijwillige inzet en de gezelligheid.

*Arjan:* Onze kleuren en natuurlijk de gezelligheid.

**IS ER VOOR JULLIE EEN LEVEN DENKBAAR ZONDER HET VERENIGINGSLEVEN VAN D.E.S.:**

*Joost:* Ja, hoor.

*Arjan:* Ja, gelukkig wel.

**WAT ZOU JIJ PERSOONLIJK NOG GRAAG VERANDERT ZIEN BINNEN ONZE VERENIGING:**

*Joost:* Op dit moment heb ik geen beeld van de organisatie en hoe deze functioneert en kan daar dus weinig over zeggen. Verder nog geen commentaar.

*Arjan:* Dat bepaalde elftallen nog wat hoger gaan voetballen.

**WIE ZOU ER VOLGENS JOU EEN GESCHIKTE KANDIDAAT ZIJN OM HERMAN WINKELS OP TE VOLGEN ALS VOORZITTER VAN D.E.S.:**

*Joost:* De man of vrouw die deze "ondergewaardeerde" klus wil doen zal veel zin en tijd moeten hebben. Degene die ik in gedachten heb, voetbalt volgens mij in ons veteranen elftal. Het is redelijk simpel om dat verder zelf in te vullen.

*Arjan:* Geen idee, het zal wel moeilijk worden om een geschikte kandidaat te vinden.

**DIT WOU IK NOG EVEN KWIJT:**

*Joost:* We zijn een amateurvereniging, welke voor een heel groot gedeelte afhankelijk is van vrijwilligers, laten we dat niet vergeten te waarderen.

*Arjan:* Een goed seizoen voor alle D.E.S.-leden, en veel plezier in het voetballen.

---

## BEDANKJE

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling en steun die wij ontvingen, na het overlijden van mijn man, onze vader en onze opa: Kas Woudsma

*Fam. Woudsma*

## NEDERLAND - OOSTENRIJK

***Snel als we zijn hadden we deze keer weer kaarten geregeld voor een interland van het Nederlands elftal. En niet zomaar een wedstrijd, nee, een wedstrijd "om het eggie". Er stond wat op het spel, kwalificatie voor het EK.***

Echter zagen we de bui al hangen omtrend de kaartverkoop, want velen van de "harde kern" voetballen zelf nog, en zoals u weet was de wedstrijd op zaterdag. De spoeling was dun en daardoor werd een beroep gedaan op de leden van het bestuur om mensen mee te vragen. En dat lukte Marty uitstekend, en zo had de bus een hoog Poelakker gehalte. En als klap op de vuurpeil ging Hans L. op het laatst ook nog mee. U hoort het, een waarlijk bont gezelschap ging met de luxe toeringcar (?) naar de Rotterdamse Kuip. Dat de vertrektijd weer eens op de proef werd gesteld kwam doordat het 2e een kwartier te laat aan hun wedstrijd was begonnen, buiten hun schuld om overigens. Maar optimistisch als waren dachten we dat de chauffeur er alles aan zou doen deze vertraging te verhelpen want de heer zag er kundig uit en de bus snel en modern. Buiten regende het, maar binnen was het lekker warm en droog.

Vol goede moed en vol verwachting gingen we op pad, sommigen hielden zich al bezig met het Nederlands elftal, en een enkeling hield zich nog bezig met de eigen wedstrijd (hield hij lang vol). Biertjes en Extran werden geserveerd en daar moest natuurlijk muziek bij, want hoe mooi

sommigen ook zingen, de stemmen moesten gespaard worden voor de wedstrijd. Marty ging vol goede moed naar de chauffeur want hij had voor deze gelegenheid speciaal een cd gebrand (u hoort het niets gaat ons te ver om de leden te vermaken). Helaas geen cd-speler, dan maar een zender erop, helaas het was de chauffeur niet bekend dit over de boxen te laten horen.

Dit was een domper, dan maar zelf liedjes zingen. Hans wist uiteraard weer een kaskraker te bedenken en Anne was gebrand dit liedje ook uit het hoofd te leren. Stemming en temperatuur stegen, het niveau..... En zo bereikten we (zonder plaspauze !!!) het westen des lands, echter Rotterdam was te ver voor onze chauffeur, gewend als hij was om schoolkinderen van en naar school te rijden binnen de bebouwde kom van Rijssen, was dit een brug te ver. Maar wat bleek, we hadden een echte chauffeur in de bus en Jan is ook merkwaardig bekend in Rotterdam (verwacht je niet van een Ajax fan). De echte chauffeur bracht ons tot de bebouwde kom en Jan nam het over in de stad.

Omdat dit allemaal wat tijd kostte kwam de tijd in het gedrang. Met

de Kuip aan de linker zeide in de file staan maakt bij menigeen rare gedachten los. Na enig overreden deed de chauffeur in de file de deuren open en daar gingen we. Helaas was Gerben in de consternatie vlag vergeten en moest zich zeer ernstig verontschuldigen bij Jille. De sfeer in ons opnemend liepen we langs de Kuip om een plekje te zoeken in vak E, 1e ring. Persoonlijk vond ik het prachtige plaatsen in een adembenemend stadion. De wedstrijd kon beginnen.

Na de reguliere speeltijd was het 3-1 en dus opgewekt en met opgeheven hoofd konden we de terugreis aanvaarden.

Omdat we op straat waren uitgestapt was het toch wel even spannend waar de bus nu stond. En omdat bijna iedereen de trappen opging buiten het stadion, gingen wij de andere kant op (?). De chauffeur had verteld waar hij de bus neer moest zetten, maar omdat deze held alleen Rijssen kent moet je wel een slag om de arm houden of hij daar ook werkelijk staat. Jan wist de plek, en hij zou geen goede trainer zijn als hij niet in was voor een stevige wandeling naar de bus. Nu was de lichamelijke conditie van sommigen nu niet zo denderend, en waren enkelen niet zo in voor een mooie wandeling door Rotterdam, dat al snel de twijfel toesloeg of we wel goed gingen. Het werd inderdaad wat rustiger en het spoor was wel erg breed en lang en de bussen stonden nu net aan de andere kant van het spoor. De groep viel volledig uit elkaar. Terwijl de voorste groep stevig de wind in de zeilen had, gingen achterin de groep revolutionere stemmen klinken. De ene wilde

terug, de ander het spoor over steken, de ander mokte over alles en nog wat. Marty en Gerben liepen achterin mee en konden het tij keren door net op tijd de bus te zien. Deze stond werkelijk helemaal achteraan in de rij en daardoor liepen we nog zo slecht niet. Dit wist Jan uiteraard. De rust keerde terug, althans toen kwam er een dame met de geweldige uitspraak dat we om 23.00 weg zouden rijden, en het was al 23.05. Dit laatste stuipje van onrust werd weggehaald door haar te laten zien dat de gehele rij bussen nog net zo stil stond als onder de wedstrijd en wij echt helemaal achteraan stonden. Hoe moeten schoolmeesters zich voelen op een schoolreisje van groep 3 ?

De bus stond er, iedereen was er, dus op naar Nijverdal. Er werd gezellig na gekletst, maar we stonden muurvast en de temperatuur bereikte tropische waarden. De klimaatcontrole werkte zo beroerd, de kachel blies voluit bij de benen en de airco blies uit de blazers bij het hoofd, dat er een andere chauffeur bij werd gehaald. Deze verliet weizelijk dit zinkend schip. Er werd een geweldige route bedacht door de chauffeurs (door het plantsoen, tegen de rijrichting van het overig verkeer in, over fietspaden, etc.), alleen zag de onze de weg niet meer want ondertussen was de verwarming op hol geslagen en de ruiten allemaal beslagen. Dus zat er permanent iemand naast de chauffeur om de ruit schoon te vegen. Het werd een kippenhok. De link werd al snel gelegd met een transferbus (van vliegveld naar hotel) overdag in volle zon in Spanje zonder airco. E viva Espana werd luidkeels gezongen.

Stefan B. was het zo zat dat hij wel eventjes dit euvel zou verhelpen, hij bleef echter zolang weg (en er gebeurde niets) dat het voorin duidelijk koeler moest zijn, en inderdaad. Na deze hilariteit kwamen we erg snel op de snelweg, de kelen werden weer gesmeerd, er werden weer heerlijke worstjes en slaatjes gegeten. Onze held had de bus aan laten staan tijdens de wedstrijd en was alles in de bus dus ook net zo warm als wij en warme wijn en slaatjes zijn niet zo goed aan de man te brengen. Echter de stemming kwam er snel weer in bij sommigen, anderen sliepen liever (of deden een poging) of gingen een goed gesprek aan. De drankverkoop (lees bier) vaarde wel bij dit geheel overigens.

Vlak na Rotterdam stopte de bus bij een tankstation om "te luchten". Nou dit was niet aan dovemans oren gericht, iedereen eruit, even roken (onze reizen zijn rookvrij) en plassen. De temperatuur daalde met een veelvoud en de werd geur dragelijker, op naar Nijverdal. Zo rond 02.00 gestopt bij Lukcy in Rijssen, want echte stappers gaan door. En wij kwamen zo rond 02.15 aan, even met de pet rond en de bus even helpen schoonmaken. De chauffeur bedankte ons hartelijk en vervolgde zijn weg naar zijn geliefde Rijssen. Er moet een wereld open zijn gegaan voor deze man. En wij konden terugkijken op (weer) een gezellige uitje met de Supportersvereniging, en aan de reacties te horen waren wij echt niet de enigsten.

*Namens de Supportersvereniging, Jan, Marty, Gert, Anne en Gerben.*

## **KLAVERJASSEN**

Voor het seizoen 2003/2004 zijn de volgende speeldata vastgesteld.:

Dinsdag 9 september 2003  
Dinsdag 23 september 2003  
Dinsdag 7 oktober 2003  
Dinsdag 21 oktober 2003  
Dinsdag 4 november 2003  
Dinsdag 18 november 2003  
Dinsdag 2 december 2003  
Dinsdag 16 december 2003  
Dinsdag 13 januari 2004  
Dinsdag 27 januari 2004  
Dinsdag 10 februari 2004  
Dinsdag 24 februari 2004  
Dinsdag 10 maart 2004  
Dinsdag 24 maart 2004  
Dinsdag 7 april 2004  
Dinsdag 21 april 2004

De aanvangstijd is telkens om 20.00 uur.

Er worden 16 klaverjasavonden georganiseerd. Van de eerste 15 wedstrijden wordt een totaalrekening bij gehouden, waarbij de 12 beste resultaten als eindtotaal gelden.

Op de laatste wedstrijdavond (21 april 2004) zullen de seizoensprijzen worden uitgereikt.

Wij hopen weer op uw komst. Dus noteer bovstaande data alvast in uw agenda.

Tot ziens in de kantine.

*De Klaverjascommissie*





## **BRUNCHOCHTEND**

**6 augustus is voor de zesde keer in successie een brunchochtend geweest voor alle pupillen van de v.v. D.E.S. Een morgen die weer in het teken stond van kennis-making met de leiders, trainers en het aankomende seizoen.**

De ochtend begon voor een aantal personen al om 07.30 uur 's ochtends met het klaarzetten van alle tafels, stoelen en het lopende buffet. Vanaf 09.00 uur kwamen de eerste kinderen samen met hun ouders de kantine binnen om alvast een plaatsje te zoeken of om eerst rustig een kopje koffie te drinken. Om 09.30 uur was iedereen aanwezig en kon Jan Slooijer de brunchochtend openen met een toespraak, waarin hij alle leiders en trainers voorstelde aan de ouders en de pupillen. Ook vertelde hij in het kort over het aankomende voetbalseizoen, de trainingen en alles wat hierbij hoort. Aan het eind van de toespraak werd er nog een trainingstenuue aangeboden aan één van de nieuwe mini's, die trouwens dit jaar voor de eerste keer van de partij waren.

Na deze korte toespraak kon er aan-gevallen worden op de maaltijd, en een poosje was het opvallend stil in de kantine (Een teken dat het iedereen goed smaakte). Toen iedereen genoeg gegeten had, sprak Ronald Scholten als nieuwe

trainer van D1 de zaal nog even toe. Hij gaf een inleidend verhaal op de training die daarna zou volgen. Ook gaf hij de verschillende doelstellingen van de trainingen aan bij elke leeftijdscategorie. Een aantal punten waar hij over sprak waren balvaardigheid, overspelen en vooral plezier in het spelletje. Nu kon er begonnen worden aan de demonstratietrainingen van alle elftallen. Het was te zien dat alle teams er weer zin in hadden want er werd door iedereen erg enthousiast getraind en fanatiek meegedaan. Erg leuk om te zien waren de mini's die, onder leiding van Emil Staman en Bertho van Petersen, druk bezig waren om de beginselen van het voetbalspelletje onder de knie te krijgen.

Kortom: Een zeer geslaagde ochtend voor zowel de pupillen, de leiders, de trainers en zeker ook voor de ouders. Op het moment van schrijven is de competitie al weer een aantal speelrondes oud. Ik hoop dat de brunchochtend bijgedragen heeft aan een spetterende opening van het seizoen en dat de eerste punten al binnen zijn.

Vanaf deze plaats in ieder geval: Heel veel succes in het komende seizoen, maar bovenal heel veel plezier in dit mooie spelletje bij deze mooie club.

---

## **BEDANKJES**

Namens de voetbalvereniging D.E.S. willen wij Foto Video Slooijer nog van harte bedanken voor het kosteloos beschikbaar stellen van de prachtige rode shirts, met opdruk van naam, voor de mini's.

*Jeugdbestuur vv D.E.S.*

---

## **OPROEP**

**Bent U of ben jij betrokken bij de sport die je interesseert?**

Misschien is het dan leuk om wat te gaan doen bij het nieuwe radiostation in oprichting..... Reggestreek radio.

We zoeken presentatoren (in de studio of op locatie), techniekers en redactie medewerkers. Meld U/je aan en kom ons team versterken.

Hans van Petersen (programmaleiding) Reggestreek radio. Via de e-mail reggestreekradio@dolfijn.nl. Bellen mag ook 's avonds op nr. 0548-654548

## PUPIL VAN DE WEEK



Pupil van de week tijdens de wedstrijd D.E.S. - Blauw-Wit '66 op 13 september jl. was de 11 jarige Niek Hoekjen, Niek voetbalt in D.E.S. D1 als linksback.

---

## PUPIL VAN DE WEEK MAAKT TITEL WAAR

De pupil van de week van de amateurvereniging HVV heeft zijn club zondag onverwachte steun geboden in de wedstrijd tegen Altior. Tijdens de wedstrijd had de pupil de klok voor een aantal minuten stil gezet.

De scheidsrechter liet de wedstrijd een kwartier langer doorspelen, omdat hij de klok van de thuisvereniging verkoos boven zijn eigen tijdwaarneming.

In de minuten die extra werden gespeeld kon HVV van een 0-2 achterstand opklimmen tot 2-2. De pupil van de week gaat nu voor de titel "Pupil van het seizoen".

## DE FIETSENSTALLING

**Volgens het woordenboek van "van Dale" is dit een ruimte waarin fietsen geplaatst kunnen worden. En bij het intypen van het woord fietsenrek krijg je de volgende vertaling: Rek waarin fietsen geplaatst worden.**

Nou dit klinkt volgens mij allemaal heel erg logisch en iedereen weet dit natuurlijk, maar toch is dit volgens mij niet het geval. Elke trainingsavond en elke zaterdag is het er bij ons een zootje. En wanneer je goed op het type fiets let, denk je dat je bij een damesclub bent aangekomen. Vooral het type "oma-fiets" valt op door zijn grote aantal. Het lijkt wel of de bezit(s)ters van zo'n oma-fiets nog nooit van het woord fietsenrek hebben gehoord. Deze fietsen staan dan ook voor het fietsenrek geparkeerd, waardoor het aantal beschikbare plaatsen bij de fietsenstalling afneemt.

Aangezien onze vereniging op deze dagen druk bezocht wordt door fietsende voetballers en supporters is het belangrijk dat de fietsenstalling zo effectief mogelijk gebruikt wordt.

Het is toch een kleine moeite om de fiets 30 cm. verder naar voren te rijden en 10 cm omhoog te tillen, zodat de fiets keurig in het daarvoor bestemde fietsenrek terecht komt. Zo kunnen spelers en andere leden die wat later komen ook nog hun fiets kwijt in het fietsenrek.

Laat een ieder die zich hierdoor aangeproken voelt, hier iets mee doen. Dan hoeven dit soort onzinnige stukjes ook niet meer in het clubblad te verschijnen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om door eendracht sterk te zijn. DUS!

BNVX49A

**Kopiesluiting voor het volgende clubblad is op dinsdag 7 oktober. U kunt uw kopie inleveren in de vernieuwde kopiebus in het clubhuis of per e-mail: clubblad@vvd.nl**